

Bij de Heer blijven

'Toen hij [Barnabas] daar aankwam en de genade van God zag, verblijdde hij zich en vermaande allen met een voornemen van het hart bij de Heer te blijven' (Hand. 11:23).

De Christenen in Antiochië waren nog jong in het geloof, toen Barnabas hen bezocht. Ze hadden het evangelie aangenomen en zich tot de Heer Jezus bekeerd. Nu was het zaak om daar onder aanvechtingen aan vast te houden. Van start gaan met de Heer is vaak makkelijker dan met Hem door te gaan. Dat wist Barnabas. Vandaar zijn vermaning om bij de Heer te blijven.

Deze oproep geldt voor elke gelovige die op de weg van navolging achter de Heer Jezus aan bewaard wil worden. We kunnen onszelf niet bewaren. Dat kan Hij alleen. En als we gewoontegetrouw in de buurt van de Heer blijven en veilig aan Zijn Persoon en Zijn Woord vasthouden, blijven we bewaard voor dwaalsporen en struikelen.

Hoe meer we leren om in alles op Hem te vertrouwen en tegelijkertijd onszelf en onze krachten te wantrouwen, des te meer zullen we de bewaring van de Heer ervaren. Het blijven bij Hem gaat echter niet vanzelf. Daar is een bewuste beslissing van onze kant voor nodig, een besluit van het hart, om bij Hem te verblijven. Alleen als we bij Hem willen blijven, zal dit ons voor eigen wegen en daden bewaren.

De toestand van ons hart speelt daarbij een belangrijke rol. Bescherm uw hart maar voor alles, waarvoor het te beschermen is; want van daaruit zijn de uitgangen van het leven. Hoeveel beslissingen zouden anders uitvallen, als de vrede van Christus in ons hart zou heersen (Kol. 3:15)!