



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-4 les 14

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DANIËL Daniël in de leeuwenkuil

De geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil spreekt ons altijd bijzonder aan. Lees Daniël 6:11-29. Wat een moed en welk een geloof! Daniël staat pal! Hij blijft bovenal trouw aan zijn God.

1. Zodra Daniël had vernomen dat het bevel was getekend, ging hij zijn huis binnen. Als wij in Daniëls plaats waren geweest, hadden wij zeker tienmaal overlegd of wij wel zouden knielen om tot God te bidden en Hem te loven. Wat voor gedachten zouden ons daarbij door het hoofd zijn gegaan?
 - a. Ik ga naar de koning toe om hem te vertellen, waarom zij dit gemene plan hebben uitgedacht. Misschien kunt u mij helpen.
 - b. Voorlopig bid ik niet.
 - c. Ik sluit
 - d. Ik
2. Daniël echter, die vermoedt dat de eer van God op het spel staat, trekt zich niet terug maar knielt net als gisteren en eergisteren voor het open venster neer. Wat denk je, zouden wij ons niet moeten schamen als wij voor het eten niet zouden bidden bij mensen die dat niet gewend zijn?
3. Daniël bidt en smeekt tot zijn God. Ik denk daarbij aan David die, net als Daniël, tot zijn God riep. Hij bad 's, 's en 's (Psalm 55:17-18).
4. De mannen haasten zich erheen. Daniël wordt op heterdaad betrapt. Hun plan is gelukt! En nu naar de koning. Je leest hun aanklacht in vers 14. Hoe noemen ze Daniël? Herken je daaruit minachting? Het antisemitisme, zoals men deze Jodenhaat noemt, is al zeer oud. Ook in het Bijbelboek Esther lees je daar veel over. Wie heeft het daar op de ondergang van het Joodse volk gemunt (Esther 8:1)?
5. In Daniël 6:15 lezen we dat de zaak Darius bedroefde, zodra hij ervan gehoord had, (andere vertaling: 'mishaagde'). Wat probeert hij tot zonsondergang? Maar Darius vindt geen uitweg. Hij is aan zijn eigen wet gebonden. Wat zal deze man zichzelf verwijten hebben gemaakt! Desondanks had hij Daniël kunnen

redden. Weet jij, hoe? Door zichzelf als de schuldige aan te geven en zich in plaats van de onschuldige Daniël in de leeuwenkuil te laten werpen. Maar zo ver ging Darius niet. Wie was er zelf onschuldig en ging voor schuldigen in de dood?

..... Wat een verschil!

6. Op bevel van Darius wordt Daniël opgehaald en in de leeuwenkuil geworpen. Wat zegt de koning nog tegen Daniël?
- Een steen wordt er op de opening van de kuil gelegd.
7. Hoe bracht Darius de nacht door?
- Wie zal er in deze nacht rustiger zijn geweest, Daniël of Darius?
8. Bij het ochtendgloren staat de koning op, haast zich naar de leeuwenkuil, en roept met droevige stem: 'Daniël,
-'?
- Ja, de God van Daniël is werkelijk een levende God!
Dit in tegenstelling tot
9. Het antwoord van Daniël luidt: '
-'
- God heeft de muil van de leeuwen toegesloten (vgl. Hebr 11:32-34). Hij deed dat in antwoord op
- En als er in vers 34 sprake is van 'het blussen van de kracht van het vuur', dan denken we aan
10. De droefheid van Darius slaat in grote blijdschap om. Daniël leeft! Hij wordt uit de kuil getrokken en hem blijkt niets te mankeren; net zo min als zijn vrienden, toen zij (hoofdstuk 3)
11. Sla in verband hiermee eens 2 Petrus 2:9 op. De Heer weet de godvrezende uit de verzoe-king te redden. Op wie slaat dit, toegepast op Daniël 2-3?
- De onrechtvaardigen worden echter tot de dag van het oordeel bewaard om gestraft te worden. En dat geldt voor
12. Wat gebeurt er met de mannen die Daniël hebben aangeklaagd?
-
- Voor hen is het spreekwoord van toepassing: 'Wie een kuil graaft voor een ander,
-'
- Veel zegswijzen en spreekwoorden zijn ontleend aan de Bijbel. Is dat met dit spreekwoord ook het geval (zie Psalm 9:17-18; Spreuken 26:27)?
13. Welke gevolgen heeft deze geschiedenis voor de onderdanen van koning Darius?
- En voor Daniël?
-

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :