



# Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260, 7120 AG Aalten  
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-4 les 6

Naam cursist(e) : .....

Straat : .....

Postcode en woonplaats : .....

Telefoon : ..... E-mail: .....

## DANIËL

### Over 'nee' zeggen en hoe je dat doet

We doen in onze cursus nu een grote sprong. We gaan van Samuël naar Daniël en zijn drie vrienden. De geschiedenis van deze vier jongemannen is spannend genoeg om hierover na te denken. We zullen daarbij tot de ontdekking komen dat deze jongemannen echte geloofshelden waren. Omdat Israël verder de afgoden dient en niet wil luisteren naar de ernstige waarschuwingen van God door middel van de profeten, kan de straf niet uitblijven. Het volk gaat in ballingschap.

1. We lezen nu Daniël 1. Hoe heten de drie vrienden van Daniël (hun Joodse namen)?  
1. .... 2. .... 3. ....

2. 'El' stamt van 'Elohim' en betekent 'God'. 'Ja(h)' stamt van 'Jahweh' en betekent 'HEERE'. De namen 'Bel', 'Sach' en 'Nego' hebben betrekking op Babylonische afgoden. Namen hebben in de Bijbel een betekenis! Zo betekent 'Daniël' bijvoorbeeld 'Mijn Rechter is God'. Zijn naam wordt echter veranderd in 'Béltsazar', wat 'vorst van Bel' betekent. Bekijk zo eens alle vier naamsveranderingen. Wat zal de bedoeling van Nebukadnezar zijn geweest met deze naamsverandering (verzen 6-7)? .....

Voor God behoudt Daniël echter zijn naam, want Hij accepteert geen heidense namen.

3. Hier hebben we vier jongemannen van omstreeks veertien jaar oud, in een heidens land, te midden van mensen die geen rekening houden met God, met namen die naar afgoden verwijzen, in een omgeving met veel verleidingen.  
Wie bevond zich in een soortgelijke situatie (zie les 1-5)? .....

4. Wat heeft de koning voor hen verordend (vers 5)? .....

5. Maar wat nemen Daniël en zijn drie vrienden zich in hun hart voor? .....

6. De redenen hiervoor zijn de volgende:  
a. Bij elke maaltijd wordt een deel van de spijzen en van de wijn aan de afgoden geofferd. Daardoor krijgen deze maaltijden een afgodisch karakter. Door het eten hiervan vereerde men dus de afgoden. Daar wilden deze jongemannen niet aan meedoen.

b. De koning lette er natuurlijk niet op wat deze jongemannen wel of niet mochten eten. Voor een Jood bestonden er echter reine en onreine dieren (zie bijv. Deuteronomium 14:3-8). Daarom zeiden ze 'nee'. Moesten ze dan de koning niet onderdanig zijn? Ja, dat wel, maar .....  
De eerste heldendaad die wij van hen lezen, is dus het weigeren van de heerlijke spijzen, omdat zij hun God in de hemel trouw wilden blijven. Is daarvoor dan geen moed nodig? *Allereerst* geldt echter: 'wees God **in het kleine** trouw!' *Later*: 'wees God **ook in het grote** trouw!'

7. Mozes wordt ook aan een koninklijk hof opgevoed, net als Daniël en zijn vrienden. Een glanzende carrière ligt er vóór hem. De schatten van Egypte wachten op hem. Toch zegt hij 'nee!' (Hebreeën 11:24-26).
- a. Wat weigert Mozes? .....
  - b. Waaraan gaf hij de voorkeur? .....
  - c. Wil jij er ook eens aan denken dat 'nee-zeggen' kan betekenen, dat je wordt uitgelachen of gepest? .....

8. Jozef was in het huis van Potifar (Genesis 39). Toen de vrouw van Potifar hem wilde verleiden, heeft hij 'nee' gezegd. Met welke woorden? .....
- .....
- Waar kwam Jozef terecht als gevolg van zijn weigering? .....

9. Geef zelf een voorbeeld, waar je 'nee' moet zeggen, ook al word je dan misschien aangezien voor een eigenaardig meisje of een laffe jongen. ....
- .....
- .....

10. Daniël neemt zich in zijn hart voor om niets van de koninklijke tafel te eten. Hoe pakt hij dit probleem aan? Heeft hij zonder meer geprotesteerd? ..... Heeft hij gedemonstreerd? ..... Hij blijft integendeel beleefd en houdt rekening met hen die boven hem staan. Wat doet hij namelijk (vers 8b)? .....
- .....

11. God beschaamt het geloof van Daniël niet. Wat blijkt na tien dagen? .....
- .....
- Ook wij kunnen, als we trouw zijn, op de hulp van de Heer rekenen. Hij is Heer over onze omstandigheden. Als wij moedig voor Hem positie gekozen hebben, laat Hij terwille van Zijn eer niet toe dat wij te schande worden voor de wereld. 'Want die Mij eren, zal Ik eren' (1 Samuël 2:30). Dat blijft Zijn belofte.

12. Van alle jongemannen die aan het hof van de koning worden opgevoed, is er niemand met Daniël en zijn vrienden te vergelijken. Ze hebben meer kennis en wijsheid dan alle anderen. Wat zei Sálomo reeds (Spreuken 1:7)? .....
- .....
- ..... (zie ook Spreuken 9:10)

---

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/plaats: .....

E-mail : .....