



# Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260, 7120 AG Aalten  
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-4 les 4

Naam cursist(e) : .....  
Straat : .....  
Postcode en woonplaats : .....  
Telefoon : ..... E-mail: .....

## SAMUËL

### De roeping van Samuël

Uit de vorige les weten wij dat Hofni en Pinehas de ergste zonden begaan. Hun vader Eli waarschuwt zijn zonen weliswaar, maar hij bestraft ze niet. Hij is nalatig. Toen zijn zonen niet naar hem luisterden, had hij andere maatregelen moeten nemen om aan hun schandelijk gedrag een eind te maken. Hij doet echter niets en daarom is hij medeschuldig. Hoewel Eli afwijst wat zijn zonen doen, en zelf geen deel heeft aan hun zonden, weet hij ervan maar verhindert ze niet. Dat is een ernstige nalatigheid van deze vader! Nu moet de HEERE ook Eli straffen. Een man Gods (een profeet) komt tot hem en kondigt het oordeel aan over hem en zijn huis, want Eli eert zijn zonen meer dan de HEERE (1 Samuël 2:27-36).

‘Want die Mij eren, zal Ik eren,  
maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden’ (vers 30).

1. We lezen nu eerst 1 Samuël 3.

Als de HEERE Samuël roept, noemt Hij tweemaal zijn naam: ‘Samuël, Samuël!’ We lezen vaker, dat bij belangrijke gebeurtenissen een naam herhaald wordt, zoals hier. Wie hoorde zijn naam ook tweemaal roepen (Genesis 22)? .....

Wat wilde hij net gaan doen? .....

Welke woorden hoort Saulus, als hij op weg is naar Damaskus (Handelingen 9)? .....

In totaal komt het zevenmaal in de Bijbel voor, dat iemand *tweemaal* bij zijn naam wordt geroepen. Weet je zelf nog een voorbeeld? .....

2. We gaan terug naar 1 Samuël 3. Wanneer beseft Eli pas, dat het de HEERE is Die Samuël roept? .....

3. Wel geeft hij Samuël een goede raad. Wat moet deze zeggen als hij weer de stem hoort? .....

4. Wat zegt Abraham als zijn naam tweemaal wordt geroepen (Genesis 22:11)? .....

..... En Saulus (Handelingen 22:10)? .....

5. Zeggen wij ook: Hier ben ik, Heer, spreek tot mij, ik wil naar U luisteren? We moeten in dit verband denken aan Prediker 12:1. Wat vinden we daar? .....
6. De volgende morgen deelt Samuël de oordeelsaankondiging aan Eli mee. Uit welke woorden van Eli is op te maken dat dit oordeel rechtvaardig is en hij het heeft verdiend? .....
7. Wat gebeurt er op één en dezelfde dag met Hofni, Pinehas en Eli (1 Samuël 4)? .....
8. Wat lezen we in 1 Samuël 3:19? '.....'.
9. Tot welke erkenning komt geheel Israël? .....
10. In Israël waren er vele profeten, maar wie is de eerste die dit ambt bekleedt (Handelingen 3:24)? .....
11. Wie was tegelijkertijd de eerste profeet en de laatste richter (1 Samuël 7:15-17)? .....
12. De HEERE spreekt tot Samuël, en Samuël geeft de woorden aan het volk door. Een profeet is dus iemand die 'de woorden van God spreekt'.  
Noem eens vier *grote* (bekende, met veel aanzien) profeten:  
1. .... 3. ....  
2. .... 4. ....  
En verder vier *kleine* (minder bekende, met minder aanzien) profeten:  
1. .... 3. ....  
2. .... 4. ....
13. Samuël is de laatste richter. Na hem regeren er koningen over Israël. Wie is de eerste koning van Israël? .....  
Als hij ongehoorzaam wordt, moet God hem helaas verwerpen. Wie wordt er koning in zijn plaats? .....  
Door wie zijn beide tot koning gezalfd? .....  
(De antwoorden op deze vragen kun je vinden in 1 Samuël 9, 10 en het begin van 16).

---

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/plaats: .....

E-mail : .....