



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-4 les 3

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

SAMUËL

De zonen van Eli en de zoon van Hanna

Hanna en Elkana geven hun kleine jongen aan de HEERE. Zij doen wat ze hebben beloofd! Zij brengen Samuël naar het huis van God, waar hij de HEERE dient onder toezicht van Eli. In wat voor omgeving wordt hij daar geplaatst!

Stel je eens voor: een gelovige vader en een gelovige moeder laten hun zoontje achter op een plaats waar verschrikkelijke dingen gebeuren; waar men met de HEERE geen rekening houdt en niet naar Zijn Woord luistert. Dat moet toch verkeerd gaan! Immers: 'Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet'. Dat mag op zich waar zijn, maar laten we één ding niet vergeten, namelijk dat Hanna haar jongen *aan de HEERE* geeft!

Hoewel Hanna en Elkana nu zonder Samuël terugkeren naar hun huis in Rama, waakt de HEERE over hun kind!

1. We lezen 1 Samuël 2:11-26.

Hoe worden de zonen van Eli in vers 12 genoemd?

2. Hofni en Pinehas gedroegen zich in het huis van God als heidense priesters in hun afgodstempel. Wat mochten de priesters eten van een offergave (Leviticus 10:14)?

a.

b.

Wat doen zij echter? (vers 13-14, 29)

.....

.....

3. Het vet van de offerdieren is voor de HEERE bestemd, en moet eerst als reukwerk worden verbrand. Houden zij zich aan dit gebod?

Wat zeggen zij, als een man die het offer brengt, hen op hun zonden wijst (vers 16b)? '

.....

.....

4. 'Alzo was de zonde van deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des HEEREN; want

.....

5. In de verzen 22-25 wordt nóg een grote zonde van Hofni en Pinehas vermeld. Heeft het effect als hun vader Eli hen waarschuwt?
- Een mens kan door zonde zó ver komen, dat er geen terugkeer, geen bekering meer mogelijk is. Het hart wordt verhard! Dat is bij de zonen van Eli het geval.
6. Dit slechte voorbeeld is een ernstige waarschuwing voor ons allemaal. De zonen van Eli zijn nog jonge mannen, en toch zijn ze al zo bedorven dat er niets meer aan te doen is. Laten wij liever het voorbeeld volgen van de kleine jongen, Samuël, over wie we nu zullen horen. Wat doet hij als eerste, wanneer hij bij Eli komt (vers18)? ‘
7. Dat is een goed begin! Zo kan de HEERE Samuël in Zijn dienst gebruiken, al is het eerst nog onder toezicht van Eli (vers 11). Samuël is omgord met een
- Wie mochten er alleen de linnen lijfrok dragen (1 Samuël 22:18b)?
8. Zijn moeder vergeet hem niet. Hoe vaak ziet zij haar jongen (vers19)?
- Wat neemt zij dan voor hem mee?
9. Aan het eind van vers 21 staat er al weer een korte, maar mooie opmerking over Samuël. Welke? ‘
10. Is Samuël alleen maar lichamelijk gegroeid?
- Vers 26 vermeldt weer een groeien, toenemen. Waarin neemt hij toe? ‘
- De jonge Samuël groeit op tot een man van God! Zou dat voor ons geen aansporing moeten zijn om innerlijk volwassen te worden? Wat denk je, is het voor jou ook mogelijk om:
- a. je voor de Heer te buigen? b. de Heer te dienen? c. op te groeien in de Heer?
- d. toe te nemen in de gunst bij de Heer en bij de mensen?
11. Ik ken nóg een jongen die zijn Godvrezende ouders moest verlaten en zijn opvoeding kreeg in een omgeving waar veel verzoeking was. Je vindt zijn naam onder de geloofshelden (Hebreeën 11). Hoe heet deze jongen?
12. Wat lezen we over Johannes de Doper, toen hij nog klein was (Lukas 1:80a)?
- ‘
13. Er staat weer veel in deze les waaruit we iets kunnen leren. Graag wil ik echter nog op het beste Voorbeeld wijzen: op de Heer Jezus, toen Hij twaalf jaar oud was. In Lukas 2:51 lezen wij, dat Hij Zijn ouders onderdanig was. Wat zegt het volgende vers? ‘

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :