



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-4 les 1

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

SAMUËL

Hanna, de moeder van Samuël

In deze cursus zullen we enkele lessen over Samuël nadenken. Allereerst is het erg belangrijk eens na te gaan wie zijn moeder is. Wanneer de Bijbel ons iets wil vertellen over bepaalde personen, deelt zij eerst mee wie de ouders daarvan zijn. Vaak wordt daarbij de moeder in het bijzonder genoemd.

1. Een kind heeft veel van zijn vader en moeder geërfd, wat betreft karakter en gewoonten. Ken je een spreekwoord dat hierop betrekking heeft?
'De appel'
2. Kinderen erven echter *niet* het geloof van hun ouders. Wel zijn het voorbeeld en de invloed van vader en moeder van buitengewoon groot belang. Neem 2 Timotheüs 1:5 als voorbeeld.
Wat woont er in Timotheüs?
Wat is een 'ongeveinsd geloof'?
.....
Bij wie was dit al eerder te vinden?
en zelfs bij zijn
3. Het voorbeeld en de invloed van de ouders kunnen goed of slecht zijn. Daarover kunnen we bijvoorbeeld iets lezen in Markus 6. Wat durft de dochter van Herodes aan haar vader te vragen op de viering van zijn verjaardag?
Wie heeft haar daartoe echter opgestookt?
4. Lees nu eerst 1 Samuël 1 eens rustig door en neem het goed in je op.
5. Waaruit bestaat het grote verdriet in het leven van Hanna?

6. Waar gaat Elkana elk jaar heen met zijn gezin?
 Wat staat daar?
 Wat doen zij daar?
7. Hoe laat Elkana merken dat hij Hanna liefheeft?

 Wat doet Peninna nu?
 Hoe reageert Hanna daarop?
8. In haar groot en bitter verdriet gaat Hanna niet naar Eli, maar direct naar het hoogste adres! Wie is dat?
 In welk vers lees je dat?
 Wat zegt zij hierover in vers 15? '

9. Eerst meent Eli, dat hij met een dronken vrouw te doen heeft. Nadat hij Hanna echter heeft aangehoord en zijn vergissing bemerkt heeft, kan hij zeggen (vers 17): '

10. Ongeveer een jaar later wordt Samuël geboren. Als je vers 20 nauwkeurig leest, kun je vaststellen wat 'Samuël' betekent, namelijk:
11. Nu we het toch over de betekenis van namen hebben - wist je dat Hanna 'begenadigde' betekent? (Een begenadigde is iemand die genade is bewezen).
 Vind je dat deze naam goed bij haar past?
 Waarom vind je dat?

12. In Lukas 2:36-38 lezen we over een vrouw die Anna heet (Anna heeft dezelfde betekenis als Hanna). Waar is zij dagelijks te vinden?
 Wat doet ze daar?
 Heeft God haar gebeden en wensen verhoord?
 Is ook haar dus genade bewezen?

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :