



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-3 les 14

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

VERWACHTEN

De bazuin zal klinken

We hebben in de vorige les gezien, dat de Heer Jezus beloofd heeft weer te komen. In Openbaring wordt ons driemaal verzekerd dat dit *spoedig* zal gebeuren. Eén van de redenen waarom de Heer nog niet is teruggekomen, is dat er nog mensen gered moeten worden. Tot zolang heeft God nog geduld. De wederkomst van de Heer Jezus om Zijn Gemeente te halen, vormt het begin van een serie belangrijke gebeurtenissen in de eindtijd. We willen het onderwerp 'verwachten' in twee lessen behandelen en zullen ons daarom in deze les beperken tot het 'begin', dus tot de wederkomst van de Heer Jezus om Zijn hemelse bruid thuis te halen.

1. Allereerst is het belangrijk te bedenken dat de Heer Jezus Zelf uit de hemel komt. Hij stuurt geen engel, zoals bijvoorbeeld Gabriël of Michaël. Nee, Hij komt om ons Zelf te halen. In welk vers van 1 Thessalonika 4:13-18 staat dit heel duidelijk? Vers
2. De Heer zal dus weerkomen uit de hemel. Op hetzelfde ogenblik zullen wij de Heer tegemoet gaan (1 Thessalonika 4:17). Je zou je dat zo kunnen voorstellen, dat we als door een sterke magneet worden aangetrokken. Zo zullen wij met miljoenen andere Christenen opgenomen worden de Heer tegemoet.
3. De ontmoeting tussen de Heer Jezus (de Bruidegom) en ons ('de Gemeente' of 'de Bruid') zal een heel vertrouwelijke aangelegenheid zijn, onzichtbaar voor de ogen van de mensen die op de aarde achterblijven. Het is te vergelijken met de Hemelvaart van de Heer Jezus. In dat verband lezen we in Handelingen 1:9 dat een wolk
4. Dan zal de Heer Jezus de Gemeente - die Hij zo lief heeft gehad en nog heeft dat Hij Zichzelf voor haar heeft overgegeven op het kruis - Zichzelf heerlijk voorstellen (Efeze 5:27),
5. Vervolgens zal de bruiloft worden gevierd, de bruiloft van het Lam. Daarover vind je iets in Openbaring 19:6-10. De Bruid is dan de vrouw van het Lam, en zij is bekleed met In de heerlijkheid krijgt zij een ereplaats in de directe nabijheid van de Heer Jezus. Is dat niet geweldig groot?
6. Eén belangrijke vraag is nog niet beantwoord. Die vraag luidt: 'wat gebeurt er met hen die Zijn gestorven vóór de wederkomst van de Heer Jezus?' Ook deze verborgenheid wordt ons in de Bijbel meegedeeld (1 Thessalonika 4:16): 'Want de Heer Zelf zal

-
-
7. Alleen *die* doden zullen worden opgewekt, die in Christus zijn ontslapen. Wat voor mensen zijn dat ? De anderen blijven nog in de graven en zullen later worden opgewekt om geoordeeld te worden. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen! Je kunt daarover lezen in Openbaring 20:11-15.
8. De Heer Jezus zal de doden, die in Christus Jezus ontslapen zijn, roepen zoals Hij eenmaal aan het graf van Lazarus riep (Johannes 11:43-44): 'Lazarus, !' En de gestorvene Het uur zal komen, waarvan de Heer Jezus in Johannes 5:28-29 spreekt, dat allen van het oordeel.
9. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus van de hemel zal wederkomen: a) met een geroep, b) met de stem van een aartsengel, en c) met de bazuin van God. In een Romeins leger werd driemaal op de bazuin geblazen om op te breken. Het *eerste* signaal betekende dat de soldaten zich moesten verzamelen. Het *tweede*, dat ze zich in slagorde moesten opstellen. De *derde* of ook wel *laatste* bazuin kondigde de aftocht aan. Lees nu 1 Korinthe 15:51-53. Is daar sprake van bazuingeschal? In vers lees je over de laatste bazuin.
10. Bij het geklank van de laatste bazuin zullen dus alle doden die in Christus zijn ontslapen, worden opgewekt. Maar er gebeurt nog meer. Wij, die de komst van de Heer zullen meemaken als op aarde levenden, zullen veranderd worden, dat wil zeggen: ons lichaam. Wat denk je, kunnen wij met ons huidige lichaam in de hemel komen?
11. Het lichaam dat wij nu bezitten, is zwak en sterfelijk. Het is een lichaam dat bij deze aarde past, en eten en drinken nodig heeft. Nee, dit lichaam is niet geschikt voor de hemel. Daarom zal het veranderd worden in één moment, in een (1 Korinthe 15:52).
12. Filippi 3:20-21 zegt, dat wij de Heer Jezus Christus als Heiland (Behouder) verwachten, Die ons vernederd lichaam veranderen zal
13. Stel je dat eens voor! Een nieuw, verheerlijkt lichaam, gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus! We kunnen daarbij denken aan het lichaam van de Heer dat Hij had na Zijn opstanding. Kun je enkele bijzonderheden van dit opstandinglichaam opnoemen? (zie Johannes 20)
14. In 1 Johannes 3:2 lezen we dat het ogenblik zal komen, dat we Hem gelijk zullen zijn, want Hij is. Dat is het allermooiste! Denk daar eens goed over na.

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :