



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-3 les 13

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

VERWACHTEN

Wat verwachten wij? Wie verwachten wij?

1. Lees Johannes 14:1-3 enkele keren zorgvuldig door.
2. 'Uw hart worde niet ontroerd'. Wat was er gebeurd? Waarom waren ze zo verdrietig? De Heer had ernstig tot hen gesproken. Stel je voor:
Eén van de twaalf discipelen zal Hem (Johannes 13:21)
Petrus, één uit de binnenste kring, zal Hem (vers 38)
En tot overmaat van ramp had hun Meester tegen Petrus gezegd (vers 36): 'Waar Ik heenga,'
Nee, het is geen wonder dat de discipelen zo terneergeslagen en zo zonder hoop zijn.
3. Let nu goed op! Hij, Die eerst zulke ernstige woorden moest uitspreken, komt nu om hen te troosten. Hij troost hen met Zijn warm, meevoelend hart. Hij zegt (Johannes 14:1-3): 'Uw hart worde ontroerd'. Hij gaat heen om hen
..... en Hij zal Hij heeft het Zelf beloofd. 'Ik kom weer en zal u tot Mij nemen, opdat'
.....
Wij wachten er dus op, dat de Heer Jezus terugkomt!
4. De Heer komt weer, om de discipelen en ons te brengen in het huis van Zijn Vader. Hij wil graag dat wij bij Hem zijn. Je kunt dat in Johannes 17:24 lezen. Daar zegt de Heer Jezus: 'Vader, Ik wil,
....., die Gij Mij gegeven hebt'.
5. Een jongeman, die verloofd is, wacht met groot verlangen op de dag van de bruiloft. Hij is niet eerder volkomen gelukkig, voordat zijn verloofde voor altijd bij hem is. Zo, maar dan in veel sterkere mate, verlangt de Heer Jezus ernaar om ons bij Zich te hebben. Hij zegt tot Zijn Vader: 'Ik wil'. Deze uitdrukking vinden we nog een keer in Lukas 5:12-13. Tot wie zegt de Heer Jezus daar: 'Ik wil, word gereinigd'?
6. Hoe ziet het er bij ons uit? Hebben wij ook een verlangen om bij Hem te zijn? Een moeilijke vraag, nietwaar? Als je oud bent of het heel moeilijk wordt in je leven, dan verlang je er vanzelfsprekend meer naar dat de Heer Jezus weer komt. Maar hoe bereik je dat, als je nog jong bent en nog zoveel plannen hebt?

Door te denken aan Hem, Die jou zo liefhad dat Hij zelfs Zijn leven voor je heeft gegeven. Zou je niet graag je Redder willen zien om Hem, samen met alle gelovigen, te danken en te vereren? In 1 Thessalonika 1: 9-10 staat, dat wij ons van de afgoden tot God hebben bekeerd, 'om de levende en waarachtige God te dienen en

..... toorn'.

7. De volgende belangrijke vraag is, *wanneer* de Heer Jezus weer komt. De discipelen vroegen dat eens aan de Heer en kregen als antwoord (Mattheüs 24:36):

En in Handelingen 1:7 zegt de Heer Jezus tot Zijn discipelen: 'Het komt u niet toe

8. Toch bestaat er een duidelijk antwoord op de vraag wanneer de Heer Jezus weer komt! Dat vind je in het laatste Boek van de Bijbel, in het laatste hoofdstuk.

In Openbaring 22 lees je in vers 7: 'Zie

- in vers 12: 'En zie,

- in vers 20: 'Die deze dingen getuigt, zegt: Ja,

Het antwoord op de vraag, wanneer Christus weer komt, is dus: **IK KOM SPOEDIG!**

Elke dag brengt ons dichterbij dit belangrijke ogenblik. Veel dingen die nu in de wereld plaatsvinden, vormen daarvan voor ons het bewijs.

9. In de laatste dagen zullen er spotters komen die zeggen: 'Waar is de belofte van Zijn komst?' (lees 2 Petrus 3:3-4). Hoewel er velen zijn die zo denken, vertraagt de Heer de belofte niet, maar Hij is lankmoedig (= geduldig), omdat Hij niet wil dat (2 Petrus 3:9)

10. Welk vers uit 1 Timotheüs 2 zegt dit ook zo duidelijk? Vers Daarom wacht Hij dus nog! Want, als de Heer Jezus weer komt, is het voor allen die het Evangelie hebben gehoord en niet hebben geloofd, voor altijd te laat! Dat is ernstig, nietwaar?

11. In Mattheüs 25:1-13 vind je de gelijkenis van een bruidegom, die kwam toen allen sliepen. Wie gingen er mee de bruiloftszaal in, toen er geroepen werd: 'Zie, de Bruidegom! Gaat uit, hem tegemoet!'

.....
Waarom konden zij meegaan om het feest te vieren, terwijl de anderen te laat kwamen?

Olie is een beeld van de Heilige Geest, Die wij ontvangen als wij het 'Evangelie van het heil' geloofd en aangenomen hebben met ons hele hart. Wie dat heeft gedaan, is niet slechts in naam 'Christen' (heeft niet alleen maar een lamp), maar is een echte, *wedergeboren* Christen.

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :