



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-3 les 11

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

WERKEN

'Boze werken', 'dode werken' en 'goede werken'

Na twee lessen over 'getuigen', zullen we ons nu met de 'werken' bezighouden. Bij het getuigen ging het vooral om wat wij *zeggen*, wat wij vertellen over God en de Heer Jezus. Bij de 'werken' gaat het vooral om wat wij *doen*. Beide zijn noodzakelijk. Daden en woorden horen bij elkaar. De Bijbel onderscheidt drie soorten werken: boze, dode en goede werken. Hoewel we hoofdzakelijk de *goede* werken willen behandelen, zullen we toch eerst kort de boze en de dode werken in ogenschouw nemen.

1. Eerst dus de *boze* werken. Dat betreft boze, zondige dingen die men doet. Van wie lezen we bijvoorbeeld dat zijn werken boos waren? (1 Johannes 3:12)
Wat heeft hij gedaan?
Waar vind je zijn geschiedenis?
2. We zijn het er zeker over eens dat doodslag een zeer ernstige zonde is, die beslist gestraft moet worden. Er bestaan echter grote en minder grote zonden en overtredingen. Vul de lijst aan: stelen, liegen, ongehoorzaam zijn,
.....
3. God registreert de zonden van alle mensen. Eenmaal zullen alle 'doden' - dat zijn allen die tijdens hun leven de Heer Jezus *niet* als Heiland hebben aangenomen - groten en kleinen, staan voor de grote witte troon, om door de Heer Jezus te worden geoordeeld. Je kunt dat in Openbaring 20:11-15 lezen.
4. Die grote witte troon, met de Heer Jezus als Rechter, zou ons bang kunnen maken, want Hij weet alles over ons. Maar gelukkig is deze Rechter nu nog de Redder!
Als wij naar Hem luisteren en in Hem geloven, dan worden wij niet geoordeeld. Wat staat er namelijk in Johannes 5:24 geschreven? '
.....
.....
5. In de tweede plaats lezen we over '*dode werken*' (Hebreeën 9:14). *Dode* werken zijn niet hetzelfde als boze werken. Het zijn werken die men doet om daarmee iets van God te krijgen.

Men wil daarmee dus iets *verdiene*n. Een voorbeeld daarvan vinden we in Lukas 18:18-23. Lees deze verzen eens door. Deze man wilde graag iets doen. Wat vraagt hij namelijk aan de Heer Jezus? '

?'
.....

6. Hij is een ernstige jongeman en zeer godvrezend. Zoals blijkt, kan hij op heel veel goede dingen bogen. Wat kan hij zeggen over het houden van enige geboden, die de Heer noemt? '

'
.....

7. Toch ontbreekt hem iets. De Heer, Die in zijn hart kan lezen, stelt hem op de proef. Wat moet hij tenslotte nog doen?

.....
Waarom kan hij dat niet?

Heeft zijn werken de gewenste uitwerking gebracht?

Daarom zijn het

Daarmee kon hij zich de hemel niet verdienen.

8. Als er iemand is geweest die geprobeerd heeft om door goede werken vrede met God te krijgen, dan is het wel Maarten Luther geweest. In een klooster veegde en boende hij de gangen; werkte als arme knecht; bad in een cel eindeloze gebeden totdat hij van moeheid in slaap viel; reisde naar Rome en kroop op zijn knieën de trap op die naar de kerk leidde. Zijn hart werd echter door dat alles niet gelukkiger en rustiger. Gelukkig heeft hij zijn dwaalweg verlaten. Hij vond de juiste weg die God hem wees. Hij werd een gelukkig mens toen hij ophield de hemel te willen verdienen met eigen werken, en eenvoudig steunde op het werk dat Jezus Christus op Golgotha heeft volbracht. Alleen op die wijze ontving hij vergeving van zijn zonden, vrede met God, en het eeuwige leven.

9. In Efeze 2:8-9 kun je nog eens heel duidelijk lezen: 'Uit genade zijt gij behouden, door het geloof;

.....
'
.....

10. Moeten we dus tóch wat doen? Jazeker, *goede werken!* Niet om daardoor behouden te worden, maar omdat we behouden *zijn!* Niet om het eeuwige leven te verdienen, maar omdat we eeuwig leven *bezitten!* Je weet hoe we het eeuwige leven kunnen ontvangen? Het antwoord vind je in Johannes 3:16:

'
.....
.....
.....
'
.....

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :