



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-3 les 4

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

HET GEBED

Bidden, maar het danken niet vergeten

Vergeet bij het bidden niet om te danken! Je ouders hebben je al vroeg bijgebracht om 'dank u wel' te zeggen, als je iets kreeg. Zo hoort het ook! Welnu, God heeft er ook recht op, dat wij 'dank U wel' zeggen voor de dingen die Hij ons geeft. Geeft God ons dan eigenlijk zoveel? Ja! Een lied zegt:

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En u ziet Gods liefde dan door alles heen.

1. Het maakt blij en dankbaar, als wij onze zegeningen opsommen ('tellen'). Laten we daarmee maar eens beginnen. Veel mensen lijden honger. Sommigen zijn voortdurend ziek. Weer anderen voelen zich eenzaam en verlaten in deze wereld; niemand is er die hen graag mag. Noem een paar dingen waarvoor je dankbaar kunt zijn:
2. Er zijn echter ook zegeningen waarvoor we nog meer dankbaar kunnen zijn. Wij bezitten bijvoorbeeld de Bijbel waarin we kunnen lezen wie God is. De grootste gave, het grootste geschenk van God aan de mensen (Johannes 3:16) is:

Als wij dit geschenk van God aannemen, dan kunnen wij met Paulus uitroepen (2 Korinthe 9:15):

3. Je mag niet slechts voor jezelf bidden, maar ook voor anderen. Voor het behoud van welke stad heeft Abraham gebeden (Genesis 18:22-33)?

Zo mogen wij bidden voor familieleden, vrienden, burens, mensen in zendingsgebieden enzovoort, dat zij tot het geloof in de Heer Jezus mogen komen om gered te worden.

4. Voor wie moeten wij vóór alle dingen bidden (1 Timotheüs 2:1-2) 'voor alle'
5. In Mattheüs 5:44 zegt de Heer Jezus: 'Doet wél aan hen die u haten'
6. Dat is erg moeilijk. De Heer Jezus zegt het echter niet alleen, maar Hij heeft het ons ook

voorgeleefd. Wat heeft Hij gebeden voor degenen die Hem kruisigden (Lukas 23:34)?

.....

7. Wij moeten ons ervoor hoeden om bij het gebed fraaie volzinnen te willen formuleren. Het gaat namelijk niet om mooie woorden en lange verhalen. Een gebed kan zelfs erg kort zijn. Kijk maar eens naar Petrus, toen hij op het water wandelde en begon te zinken. In zijn angst gebruikte hij maar drie woorden. Welke (Mattheüs 14:30)?

Wat bidt Elisa

voor zijn knecht (2 Koningen 6:17)?

voor de Syriërs (2 Koningen 6:18) ?

Wat vraagt David aan de HEERE (2 Samuël 15:31)?

En wat bad Mozes voor zijn zuster Mirjam (Numeri 12:13)?

8. Wij zouden onszelf de vraag kunnen stellen: 'Krijgen we altijd datgene waarom we bidden? Verhoort God steeds ons gebed?' Nee, zeker niet. God alleen weet namelijk wat goed voor ons is! Stel, dat je je vader zou vragen om je een revolver te schenken, ben je er dan zeker van dat je die krijgt? Die zul je zeker *niet* krijgen, want je zou daarmee een ongeluk kunnen veroorzaken. Zo geeft God ons ook niet alles waarom we vragen. Hij alleen weet wat het beste is. Daarom zeggen we ook: 'Uw wil moge geschieden'. Wat vraagt de bezetene, nadat hij genezen is (Markus 5:18)?

Laat de Heer dat toe voor hem?

Wat moet hij dan doen?

En wat is daarvan het resultaat?

.....

9. Paulus had een 'doorn in het vlees'. Niet een letterlijke doorn, maar iets dat hem veel moeite gaf (sommigen menen dat hij een oogziekte had). Hoe vaak bidt hij de Heer, dat de 'doorn' van hem mocht worden weggenomen (2 Korinthe 12:7-9)?

Hoe luidt het antwoord van de Heer?

Waarom neemt de Heer de 'doorn' niet weg?

.....

10. Het is natuurlijk ook heel belangrijk *waarom* wij iets aan God vragen. Bidden we met verkeerde motieven of alleen maar voor onze eigen dingen, dan kan de Heer ons niet verhooren. Lees eens Psalm 66:18-19 en Jakobus 4:3.

Wat zegt Psalm 37:4?

.....

11. Noem nog twee voorbeelden uit de Bijbel waarbij een gebed verhoord werd:

1.

2.

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :