



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-2 les 11

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS

De voetwassing

Allen zijn in Jeruzalem. Golgotha staat vlak voor de deur, en al het lijden dat daarmee is verbonden. Hij, Die alles weet, denkt niet aan Zichzelf en aan wat over Hem komen zal. Nee, Hij denkt aan Petrus, Johannes en de andere discipelen. Hij weet dat zij er woorden over hebben wie onder hen de grootste, de belangrijkste, zou zijn. Dat bedroeft de Meester erg, daarom geeft Hij hen ten slotte nog een voorbeeld hoe hun gedrag onder elkaar behoort te zijn. Ze behoren elkaar wederzijds lief te hebben en de ander hoger te achten dan zichzelf.

1. Welke twee discipelen werden door de Heer uitgezonden om het pascha te bereiden? (Lukas 22:8) en

Weet je ook hoe ze het huis vinden waar ze het Pascha moeten bereiden? (Lukas 22:9-13)

.....

2. Als in die tijd iemand een huis binnen ging, stond er bij de ingang een schotel met water waarin men zijn voeten kon wassen. Dat was nodig, want op de stoffige en droge wegen kreeg men snel vuile voeten. Men droeg ook geen dichte schoenen, maar open

..... Rijke mensen hadden een slaaf, die bij de deur zat om de voeten van de gasten te wassen. Ken je een onbeleefde gastheer? (Luk. 7:44)

.....

3. In Genesis 18 lezen we voor de eerste keer iets over een voetwassing. In welk vers? Vers Wie is daar gastheer?

..... Wat voor gasten worden daar ontvangen?

..... Wat behoort ook tot de goede werken die een

vrouw kan doen? (1 Timotheüs 5:10b)

..... (met 'heilige' wordt 'gelovige' bedoeld).

4. We lezen nu Johannes 13:1-17.

In vers 3 lees je iets over de grootheid en majesteit van de Heer Jezus. Juist aan het begin van deze geschiedenis wordt onze aandacht erop gericht, dat Hij de Heer der heren is, de Schepper en Gebieder. Juist tegen die achtergrond wordt het zo wondermooi wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus en Zijn discipelen zitten al (eigenlijk: 'liggen aan') aan tafel. Wat heeft men echter niet direct gedaan? Als daar geen slaaf was om de voeten van de Heer Jezus en Zijn discipelen te wassen, dan had één van de discipelen het toch kunnen doen?

Waarom is niemand bereid dit werk te doen?

..... Waarover hadden zij eerder met elkaar gesproken? (Lukas 22:24)

5. Dan gebeurt het: Hij, hun Meester en Heer, staat op en doet het werk van een slaaf. Hij maakt Zichzelf tot de Geringste. Wat zullen de discipelen zich hebben geschaamd! Wat zullen ze daar met rode hoofden hebben gezeten (aangelegen)! De Heer Jezus neemt een doek en een bekken (of: schotel) en begint hun voeten te wassen. Welke discipel kan dat niet verdragen? Wat zegt hij eerst? (Johannes 13:6):

..... En wat zegt hij even later? (vers 9)

6. Petrus valt weer eens van het ene uiterste in het andere. Eerst wil hij niet, dat de Meester hem de voeten wast. Korte tijd later echter, nadat de Heer hem duidelijk had gemaakt dat de voetwassing noodzakelijk is, wat wilde hij toen allemaal van zich laten wassen?

7. De Heer wast de voeten van *alle* discipelen. De één na de ander komt aan de beurt. Weet jij, bij wie de Heer Jezus ook neerknielt? Je kunt in Johannes 13:2 over hem lezen:

8. Nee, het is haast niet te begrijpen dat de Heer Jezus ook de voeten van deze man wil wassen. Of zou Hij niet weten wat voor gemeen plan Judas koestert? Wat zegt vers 11?

9. Wat zegt de Meester, wanneer Hij klaar is en weer aan tafel zit (aanligt)? (vers 12):

HIJ, DE GROOTSTE, HEEFT ZICH TOT DE GERINGSTE GEMAAKT!

10. Wat moeten de discipelen van nu af doen? (vs.14-15)

11. Is het bij ons nu nog de gewoonte om de voeten te wassen van de gasten die bij ons op bezoek komen? 'Maar', zul je zeggen, 'wat heeft deze geschiedenis *ons* dan vandaag de dag nog te zeggen?' Allereerst moeten we, net als de discipelen, leren om *de minste te zijn*. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Genesis 13. Wie is daar de meerdere en neemt toch de geringere plaats in? Hoe gebeurt dat?

Noem zelf enkele voorbeelden, hoe men de minste kan zijn.

12. De voetwassing heeft een *tweeledige betekenis* voor ons.

Ten eerste is Hij als de 'Voorspraak bij de Vader' (1 Johannes 2:1) bezig voor de Zijnen. Wanneer een kind van God zich heeft verontreinigd met het onreine van de wereld, of wanneer hij zelfs in zonde is gevallen, dan houdt de Heer Jezus Zich met hem bezig, zodat hij daarvan weer kan worden bevrijd. Hijzelf doet deze dienst vanuit de hemel, waarbij Hij gebruik maakt van: het Woord van God, de Heilige Geest, omstandigheden waardoor Hij leidt, zoals ziekte of andere noden enz.

Ten tweede geeft de Heer aan Zijn discipelen een voorbeeld hoe zij *zelf* behoren te handelen ten opzichte van medegelovigen.

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :