



# Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260, 7120 AG Aalten  
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-2 les 9

Naam cursist(e) : .....

Straat : .....

Postcode en woonplaats : .....

Telefoon : ..... E-mail: .....

## WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS

### De zalving in Bethanië

Johannes 12 is een hoofdstuk dat voor een groot gedeelte gaat over het huldigen van de Heer Jezus. Men kwam om Hem te eren. Eerst een vrouw, Maria, die de voeten van de Heer Jezus zalfde en ze met haar haren afdroogde (verzen 1-11). Maar ook een schare (=menigte) kwam Hem tegemoet. Zij riepen: 'Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in de naam van de Heer, Die is de Koning van Israël'. En terwijl Hij op een ezelsveulen reed, werd Hij als Koning van Israël de stad Jeruzalem binnen geleid (verzen 12-15). Ten slotte kwamen zelfs de Grieken om de Heer Jezus te zien (verzen 20-22).

1. We lezen Johannes 12:1-11. Waarschijnlijk is deze geschiedenis dezelfde als die in Mattheüs 26:6-13 en Markus 14:3-9. Lees deze ook door.

In welk huis werd de maaltijd gehouden? (Mattheüs 26:6) .....

Bij Simon de melaatse gaat het ongetwijfeld om een zieke die de Heer Jezus had genezen, en die het nu als zijn bijzonder voorrecht beschouwde om Hem in zijn huis te nodigen.

2. Wie bediende de gasten? .....

Als goede gastvrouw zorgde zij voor eten en drinken, maar ze vergat niet dat de Heer belangrijker was dan haar werk!

3. Wie lag er verder nog met de Heer Jezus aan tafel? .....

Vele Joden kwamen naar Bethanië. Zij kwamen niet alleen om de Heer Jezus te zien, maar (Johannes 12:9) .....

Wat wilden de overpriesters daarom doen? .....

4. Toen kwam Maria met een pond balsem van onvervalste, zeer kostbare nardus. Nardus werd gewonnen uit de wortel van een bepaalde plant en moest van zeer ver naar Israël gebracht worden. Daarom was deze nardus erg duur. Hoeveel kostte dit pond balsem (volgens Judas)? .....

Dat was het jaarloon van een arbeider in die tijd!

5. Zij knielde neer aan de voeten van de Heer Jezus. Is het je opgevallen dat we Maria al vaker aan de voeten van de Heer Jezus hebben aangetroffen? Wat lezen we van haar in Lukas 10:39? .....

.....

Wat deed Maria, toen Lazarus gestorven was en de Heer Jezus eindelijk kwam? (Johannes 11:29): .....

6. Hier in Johannes 12:3 bevindt Maria zich weer aan de voeten van de Heer Jezus. Vol eerbied zalfde zij de heilige voeten en droogde ze met haar haren af. Haar hart was vol van Hem. Zij dacht alleen nog aan Hem en voelde aan, dat Zijn lijden en sterven binnenkort zouden plaatsvinden. Het was niet nodig dat daar iets over gezegd werd. De heerlijke geur, die het huis vervulde, getuigde van wat Maria deed. Wie veroorloofde het zich om haar gedrag te bekritisieren? .....

Wat zei deze huichelaar? .....

7. Judas dacht niet aan zijn Meester, en evenmin aan de armen. Hij dacht alleen maar aan ....., want hij was een .....

8. De Heer Jezus wist dat hij geld uit de kas had gestolen. Hij wist ook dat hij Hem over enkele dagen zou verraden. En toch - geen harde woorden, geen verschrikkelijke straffen voor deze dief en verrader. Wat zegt de Heer alleen maar? (Johannes 12:7-8) ' .....

..... ' .....

9. Maar heeft deze zalf iets te maken met de begrafenis van de Heer Jezus? Ja, Maria was de enige die begreep dat de Heer Jezus spoedig moest sterven. Daar had zij aan gedacht. Het was of zij wist dat de gelegenheid daartoe al gauw verstreken zou zijn. Lees maar eens Lukas 24:1-8. Waarom kwamen de vrouwen, die Hem wilden zalven, te laat?

.....

10. Niet degenen die door de Heer Jezus genezen werden, niet de vrouwen die Hem dagelijks volgden, en ook niet de discipelen, wisten wat er spoedig moest gebeuren. Alleen Maria van Bethanië wist er iets van. Waarom wist zij er wél iets van en de anderen niet? (denk aan vraag 5) .....

.....

11. Wat was de Heer Jezus blij, dat er onder al deze mensen één was die meevoelde; die iets begreep van het grote werk dat Hij wilde volbrengen. Dat moest beloond worden. Wat staat er in Mattheüs 26:13? ' .....

..... ' .....

Onthoud goed:

Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus en hoort Zijn woorden.

**Maria wordt onderwezen**

Ze valt aan de voeten van de Heer Jezus neer, als ze verdrietig is.

**Maria wordt getroost**

Ze zalft de voeten van de Heer Jezus en droogt ze met haar haren af.

**Maria brengt de Heer hulde.**

---

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/plaats: .....

E-mail : .....