



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-2 les 8

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS

De opwekking van Lazarus

In het dorp Bethanië, niet ver van Jeruzalem, woonden Maria, Martha en hun broer Lazarus. Het was een familie die de Heer Jezus vaak met Zijn discipelen bezocht. Een voorbeeld daarvan vinden we in Lukas 10:38-42. Martha was daar ijverig bezig met het bedienen van haar gasten. Maria zat tevens aan de voeten van de Heer Jezus en luisterde naar Hem. De Heer Jezus had Martha, Maria en Lazarus lief.

1. Lees Johannes 11:1-44 (steeds *zorgvuldig* lezen, want dat is belangrijk!).
Wat was er met Lazarus aan de hand? (vers 1):
2. Welke boodschap zonden Martha en Maria tot de Heer Jezus?
3. De Heer Jezus was ver weg. Hij zal zeker wel een dag nodig hebben gehad om naar Bethanië te reizen. Waar bevond Hij Zich? (Johannes 10:40)
4. De twee zusters zagen dat de toestand van Lazarus snel slechter werd. Het ergste werd gevreesd. Zal Hij gauw genoeg komen? De uren werden geteld. 'Hij moet vandaag nog komen, want anders ... '. De schrik stond op hun gezichten te lezen. Wat ontzettend! Hij was te laat, want Lazarus
5. Te laat, dachten de beide zusters. Nu kan niemand niet meer helpen, zelfs de Heer Jezus niet. Wat zeiden daarop Martha en Maria, toen zij de Heer Jezus zagen, nadat zij zo lang en tevergeefs hadden gewacht? (verzen 21 en 32):
6. Hoe lang lag hij al in het graf?
7. Hoe lang bleef de Heer Jezus nog aan de overkant van de Jordaan, nadat Hij bericht had gekregen dat Lazarus ziek was?

8. 'Maar', zul je misschien zeggen, 'had de Heer Jezus de beide zusters werkelijk lief? Waarom kwam Hij dan niet direct, als Hij hen werkelijk heeft liefgehad?' Wie twijfelt aan de liefde van de Heer Jezus, moet vers 35 eens goed lezen. Wat deed Hij, toen Hij zoveel leed en verdriet zag?
9. We zien Hem daar diep ontroerd staan. Gedurende de laatste dagen had Hij diep medelijden met deze vrouwen gehad, maar *Hij moest wachten!* Nu, waar iedereen meende dat het te laat was, zou Hij bewijzen dat Hij de Zoon van God is. Dan zouden Maria en Martha, de discipelen en de Joden zien dat Hij machtiger is dan de dood. Nu zou zichtbaar worden wat Hij in vers 25 zei: 'Ik ben
10. Het dochttertje van Jaïrus was nog maar net gestorven, toen de Heer Jezus het opwekte. De jongeling te Naïn werd al ten grave gedragen toen de Heer Jezus hem weer levend maakte. Maar is het mogelijk dat iemand die al vier dagen in het graf heeft gelegen, weer levend wordt gemaakt? Hoor, wat de Heer Jezus met luider stem riep: '
11. En Lazarus kwam naar buiten! Eerst nog aan handen en voeten omwikkeld met grafdoeken, maar kort daarna stond hij daar alsof hij nooit was gestorven en nooit ziek was geweest. Ja, de Heer Jezus is machtiger dan de dood! Het graf was leeg! Wat waren de mensen verbaasd! Ze konden hun ogen niet geloven. Is het een droom? Nee, het is de absolute werkelijkheid. We kunnen nu zeker wel begrijpen dat velen vanaf dit ogenblik in Hem geloofden. Het zal je nu ook duidelijk zijn geworden, waarom de Heer Jezus zo lang had gewacht voordat Hij kwam. Leg dat kort uit! (vers 4):

12. Nu weten wij ook dat allen die in de Heer Jezus geloofd hebben en gestorven en begraven zijn, niet in het graf zullen blijven. De Heer Jezus is nu bij Zijn Vader in de hemel. Maar Hij komt terug. Hij zal roepen met de stem van een aartsengel, de bazuin zal klinken, en precies zo als bij Lazarus zullen allen die geloofd hebben weer levend worden. Is dat niet iets geweldigs?! Lees 1 Thessalonika 4:15-18 maar eens.
 En wat gebeurt er met de gelovigen die nog leven als de Heer Jezus terugkomt? Je hebt het zojuist in 1 Thessalonika 4:17 gelezen. Ze zullen tegelijk met de opgestane gelovigen

We kunnen de Heer Jezus elke dag verwachten, want Hij heeft gezegd:

'Zie, Ik kom spoedig'! (Openbaring 22:7,12 en 20)

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :