



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-2 les 3

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS

De Samaritaanse vrouw

De Heer Jezus *moest* door Samaria gaan (Johannes 4:4). Waarom moest Hij dat doen? De meeste Joden dachten er niet over om door Samaria te gaan, als zij van Judea naar Gallilea reisden. Ze maakten liever een grote omweg, dan door dit gebied te trekken. 'Waarom?', zul je vragen. Welnu, de Samaritanen waren geen 'zuivere' Joden, en zij dienden naast de Heere ook nog de afgoden. Het begin van hun geschiedenis kun je in 2 Koningen 17:24-41 lezen.

De trotse Joden meenden dat ze daarom veel beter waren dan de Samaritanen. Ze wilden niets met hen van doen hebben.

Maar waarom ging de Heer Jezus toch door Samaria? Daar was een vrouw die Hem nodig had. Met haar moest de Heiland spreken. Vanwege deze vrouw, die later ook anderen van Hem zou vertellen, moest Hij door Samaria reizen.

1. We lezen Johannes 4:4-30.

Soms sprak de Heer Jezus tot honderden en duizenden mensen. Toch maakte Hij ook tijd vrij voor een *persoonlijk* gesprek. Je herinnert je nog wel dat Hij in Johannes 3 sprak met en (nu) in hoofdstuk 4 met

2. Bij welke bron sprak de Heer Jezus met de vrouw?

3. Daar zat de Heer Jezus bij de bron. Door de lange reis was Hij moe geworden. Hij had honger en dorst gekregen. Hij zat daar helemaal alleen. Waar waren Zijn discipelen heen gegaan? Wat deden ze daar?

4. Toen kwam er een vrouw naar de bron toe. Ze had een kruik op haar hoofd om water te halen. Dat behoorde tot het dagelijks werk van een vrouw. Maar zij deed dit op een tijd dat gewoonlijk geen enkele vrouw uit het dorp water ging halen. Weet je waarom ze dat deed? Zij was een slechte vrouw en ze was bang dat de anderen zouden kunnen zeggen: 'Moet je die vrouw zien, daar is ze al weer, die zondares!' Op wat voor tijd ging zij daarom water halen? (volgens de Joodse tijdrekening was dit ongeveer 12.00 uur).

5. Met welk verzoek begint de Heer Jezus het gesprek?

6. Jij vindt deze vraag misschien heel normaal. De Heer Jezus had immers dorst, zul je zeggen, en daarom vroeg Hij om water. Maar zo normaal was dat niet! Geen Jood zou gedaan hebben wat Hij deed! Hij wilde het water drinken dat door een Samaritaanse vrouw was geput.

Daarom was deze vrouw zelf ook zo verbaasd. Wat voor antwoord geeft zij daarom?

-
7. Wij zijn vaak hard en onvriendelijk tegenover mensen die wij slechter vinden dan wijzelf. Wat moeten wij toch nog veel leren van onze Heer! Hij wilde water drinken dat geput werd door een verachte zondares, en at samen met aan één tafel (Mattheüs 9:11).
8. De vrouw wist niet met Wie ze sprak, en zij kende ook de gave van God niet (Johannes 4: 10). Heeft zij dan later wél begrepen Wie er met haar gesproken had? Wat zegt zij van Hem in vers 29?
9. Niet de vrouw, maar de Heer Jezus zal water geven. En wat voor water!

LEVEND WATER UIT DE LEVENSRONN!

Nu een moeilijke vraag: wat is het verschil tussen *dit* water en het water uit de bron van Jakob (verzen 13 en 14)?

10. De vrouw begrijpt het niet. Geen emmer, een diepe bron, en toch water? Water waarvan ze nooit meer dorst krijgt? Dat water wil ze echter graag hebben, want ze zegt in vers 15:
11. Ik denk dat je het al begrepen hebt. De Heer Jezus bedoelde geen gewoon water. Nee, Hij wilde deze vrouw het eeuwige leven geven. In 1 Johannes 5:11 (dat is de eerste *Brief* van Johannes) staat, dat dit leven in is. Daarom lezen we ook in het volgende vers: 'Wie de Zoon heeft,
12. Nu weer terug naar Johannes 4. De Heer wilde de Samaritaanse vrouw duidelijk maken Wie er met haar sprak. Tegelijkertijd was het Zijn wens om haar geweten wakker te schudden. Hij laat haar zien dat Hij alles wist en ook haar zonde kende. Wat moet zij doen? 'Ga heen,
13. De vrouw wist nu, dat de Heer Jezus geen gewone Jood was. Ze noemde Hem nu reeds Later zegt zij dat Hij (verzen 25 en 29) de is. Hoe noemden de Samaritanen Hem (vers 42)?
14. Levend water kan men niet kopen (Jesaja 55:1). Maar *iedereen* kan het krijgen. Hoe (Openbaring 22:17)?

Bewaar de ingevulde lessen goed. De vijfde les wordt een herhalingsles waarbij je de vorige lessen weer nodig kunt hebben.

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :