



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-2 les 2

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS

Nicodémus

‘Er was een mens uit de farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een overste van de Joden’. Zo begint Johannes 3. Wat zijn de farizeeën voor mensen? Zij vormden een bijzondere groep onder de Joden en meenden van zichzelf dat zij zich zeer nauwkeurig hielden aan de wet van Mozes, die God aan het volk Israël had gegeven. *Uiterlijk* scheen dat ook het geval te zijn. De Heer Jezus kende echter ook het innerlijk van de mensen. Zo zag Hij ook hoe het er *innerlijk* bij de farizeeën uitzag. Daarom moest de Heer Jezus hun een verschrikkelijke naam geven. Hij noemde hen ‘huichelaars’. Dat waren mensen die weliswaar zeer vroom leken, maar in feite de grootste zondaars waren; dus *mensen die deden alsof* ze God liefhadden en in Hem geloofden. Dat is eigenlijk het ergste wat er bestaat! Daarvoor zullen zij eenmaal verschrikkelijk worden bestraft. Daarom zegt de Heer Jezus ook: ‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars!’

1. Hoe vaak lees je in Mattheüs 23, dat de Heer Jezus zegt: ‘Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij huichelaars!’? keer.
2. We gaan nu naar Johannes 3; lees daarvan de verzen 1-17.
Gelukkig is er onder de farizeeën nog één die oprecht en eerlijk met de Heer Jezus wenst te spreken. Dat is Nicodémus. Hij is echter bang dat anderen hem zouden kunnen zien als hij naar de Heer Jezus toe gaat. Waaruit weten we dat?
3. Nicodémus heeft zeer veel Bijbelkennis, veel meer dan de andere mensen. De Heer Jezus noemt hem daarom in vers 10 ‘de’. Maar is dat voldoende om in het Koninkrijk van God te komen (verzen 3 en 5)?
4. Wil Nicodémus het Koninkrijk van God binnengaan, dan moet hij *opnieuw geboren* worden. God kan niets beginnen met een zondige Nicodémus. Een *nieuwe* Nicodémus is noodzakelijk; een Nicodémus die niet meer lijkt op de zondige, oude Adam, maar op de Heer Jezus. Nicodémus kan dat niet begrijpen. Welke vraag stelt hij daarom aan de Heer Jezus (vers 4)? ‘Hoe kan

?’

5. De Heer Jezus vertelt nu aan Nicodémus, wat hij moet doen om eeuwig leven te krijgen. Daarvoor maakt Hij gebruik van de geschiedenis van de koperen slang uit Numeri 21:4-9. Het volk Israël was toen ontevreden en daarom zond God onder het volk, en die Daarom kwam het volk naar Mozes toe en zei (vers 7): '

6. Wat moest Mozes toen maken en wat moest hij ermee doen?
Elke Israëliet die door een slang werd gebeten, kon in leven blijven door eenvoudig

7. We slaan weer de verzen 14-15 van Johannes 3 op. Deze verzen zijn zeer belangrijk. Lees ze eerst nauwkeurig en schrijf ze daarna op. '

8. De slang werd op een stang verhoogd. De Heer Jezus werd aan verhoogd. Nicodémus, zie toch op de Heer Jezus, Die voor je wil sterven, dan zul je opnieuw geboren worden, want: op de koperen slang zien (vroeger), betekent in de Heer Jezus geloven (nu).

9. Leer Johannes 3:16 uit je hoofd, voor het geval dat je dit vers nog niet kent. Kun jij ook je eigen naam voor het woord 'een ieder' invullen?

10. Nicodémus heeft goed geluisterd, zelfs zeer goed. We lezen nog twee keer iets over hem in de Bijbel. Allereerst in Johannes 7:44-52. Is hij nog bang om voor anderen iets van de Heer Jezus te zeggen? Durft hij nu in bijzijn van de andere farizeeën de kant van de Heer Jezus te kiezen?

11. Vervolgens lezen we over hem in Johannes 19:38-42. Wat hebben Jozef van Arimathéa en Nicodémus gedaan?

Bij Nicodémus is er een duidelijke vooruitgang te zien. Hij 'groeide' in zijn geloof. Ook ons geloof moet groeien, dat wil zeggen groter worden. Daarom:

Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je *groeien* mag.

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :
Adres :
Postcode/plaats:
E-mail :