



Naam cursist(e) : .....

Straat : .....

Postcode en woonplaats : .....

Telefoon : ..... E-mail: .....

## DE TWAALF DISCIPELEN

### Simon Petrus (4)

Drie keer horen wij erg grote woorden van Petrus. Hij zegt: - 'Mijn leven wil ik voor U geven'. - 'Heere! ik ben bereid met U zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan'. - 'Al zouden zij ook allen aan U geërgerd worden (= aanstoot nemen), ik zal nooit geërgerd worden'. Maar de Heer kent Petrus en weet van tevoren wat er zal gebeuren. Zijn antwoord luidt: 'Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, gij Mij driemaal zult verloochenen' (Markus 14:30).

1. Petrus had grote woorden gebruikt, maar waartoe is hij nog niet eens in staat (Mattheüs 26:40)? Hij kon nog niet één uur .....
2. Korte tijd later willen de soldaten de Heer Jezus gevangen nemen. Maar Hij, Die de Goede Herder is, zorgt voor Zijn schapen. Hij zegt (Johannes 18:8): 'Indien gij dan Mij zoekt, .....  
.....'
3. De discipelen hebben de gelegenheid om te vluchten. Twee van hen doen dat echter niet, en volgen de Heer. Zij willen beslist weten wat er met Hem gaat gebeuren. Welke twee worden bedoeld? De ene is ..... (Johannes 18:15). De ander moet Johannes zijn geweest.
4. Wie van deze twee kan eenvoudig de zaal van de hogepriester binnengaan? .....  
..... Waarom houden ze hem niet tegen (vers 15)? .....
5. Petrus staat buiten aan de deur (vers 16). Wat doet Johannes echter voor hem?  
.....  
.....
6. We kunnen goed begrijpen dat Johannes zijn vriend naar binnen brengt. Had hij dat maar niet gedaan! Het gevolg daarvan is verschrikkelijk. Als de deurwachster tegen Petrus zegt: 'Zijt ook gij niet uit de discipelen van deze Mens?', antwoordt Petrus (vers 17): ' .....  
.....'  
En als de slaven en de dienaars, die zich bij een kolenvuur warmen, precies hetzelfde vragen, zegt Petrus nog eens (vers 25): ' .....  
.....'  
Dan is daar nog een bloedverwant van Malchus, de man die (vers 26) Petrus .....  
..... Deze herkent hem en zegt: 'Heb ik u niet .....  
.....'. Petrus dan ..... het opnieuw.
7. Drie keer zegt Petrus dat hij de Heer Jezus niet toebehoort. Bij de derde keer kraait er een

haan. Wat doet de Heer Jezus in dit ogenblik (Lukas 22:61)? Hij keerde Zich ..... aan.

8. Dat is teveel voor Petrus. Eerst het kraaien van de haan, en vervolgens nog de ogen van zijn Meester. Hij gaat naar buiten en (vers 62) .....
9. Wat een verdriet in het hart van Petrus. We weten dat de Heer Jezus op die dag aan het kruis gestorven is voor de zonden van allen die in Hem geloven. Ook voor de zonden van Simon Petrus. Tegen de avond werd de Heer Jezus begraven. Door wie (Johannes. 19:38-42)? ..... en .....
10. Drie dagen en drie nachten ligt de Heer Jezus in het graf (Mattheüs. 12:40). Misschien heb je moeilijkheden met deze Schriftplaats, omdat de Heer Jezus op vrijdagavond in het graf werd gelegd en op zondagmorgen opstond. Daarmee was Hij immers slechts twee nachten in het graf. Deze schijnbare onnauwkeurigheid vindt zijn verklaring hierin, dat de Joden een *begonnen* dag steeds voor een *volle* dag rekenden. Daarom wordt zowel de vrijdag als de zondag als een *volle* dag gerekend. Wat zegt de engelen tegen de vrouwen, als zij zeer vroeg op de eerste dag van de week (zondag) naar het graf gaan? (Markus 16:6):  
, .....  
, .....
11. Petrus, wees blij! Jezus leeft! Hij denkt aan jou! Samen met Johannes gaat hij naar het graf (Johannes 20:3-4). Maar Petrus, die anders zo snel handelt, loopt het laatste stuk niet zo vlug als Johannes. Dat is goed te begrijpen! Hij is bang voor een ontmoeting met de Heer Jezus. Waarom? .....
12. Als Petrus het graf binnengaat, is het leeg. Maar nog dezelfde dag ontmoet hij zijn Heer. Dat lezen we in Lukas 24:34: 'De Heer is .....'. De Heer kent het grote verdriet van Petrus en zoekt hem op. Over deze ontmoeting lezen we verder niets meer in de Bijbel.
13. Tussen Petrus en de Heer is alles weer in orde gekomen. Maar nu blijft de vraag of de Heer hem nog wil gebruiken voor Zijn werk. Daarvoor is het noodzakelijk dat de Meester nog een keer met hem spreekt. Lees daarover Johannes 21:1-14. Wie is het eerst bij de Heer aan de oever? ..... Ook daaruit kunnen we zien dat alles weer goed is gekomen tussen Petrus en de Heer Jezus!
14. Even later zitten ze allemaal rondom een kolenvuur; de Heer Jezus en Zijn discipelen. Ook Petrus is daarbij. Misschien denkt hij terug aan het kolenvuur in de zaal van de hogepriester. Maar dat is gelukkig voorbij. Ze krijgen brood en vis van de Heer en warmen zich aan het vuur. Wat is het goed om daar te zijn waar Hij is! Maar dan, als de maaltijd voorbij is, zegt de Heer plotseling tegen Petrus (Johannes 21:15): 'Simon, zoon .....'. Petrus antwoordt: 'Ja, Heer, .....'. Wat merkwaardig, deze vraag wordt herhaald! Petrus geeft hetzelfde antwoord. Dan opnieuw, voor de derde keer: 'Simon, zoon van Jona, hebt gij Mij lief?' Dan wordt Petrus verdrietig en zegt: 'Heer, .....'. Eens had Petrus grote woorden gebruikt; toen ook driemaal! Wat een verschil met de antwoorden die hij nú geeft. Zo kan de Heer hem voor Zijn werk gebruiken. Hij zegt: 'Weid Mijn lammeren', 'Hoed Mijn schapen', 'Weid Mijn schapen'. En dat heeft Petrus later gedaan!

---

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/plaats: .....

E-mail : .....