



Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DE TWAALF DISCIPELEN

Simon Petrus (1)

We hebben al gezien dat Judas in de rij van de twaalf discipelen altijd als *laatste* wordt genoemd. Hij wordt dan steeds genoemd: 'Judas, die Hem ook heeft verraden'.

Als *eerste* in de rij van de discipelen vinden wij steeds Simon Petrus. Met hem zullen we ons nu bezighouden in meerdere lessen. Je weet al dat het zijn broer Andreas was die hem tot de Heer Jezus bracht. Dat was zijn eerste ontmoeting met de Meester (Johannes 1:41-42).

1. Weet je hoe deze betekenisvolle discipel heette, voordat hij de Heer Jezus leerde kennen (Johannes 1:42)? de zoon van
2. Welke nieuwe naam krijgt hij? ; dat betekent 'steen'. **Christus Zelf is de Rots. Petrus is een deel daarvan, een stuk van de rots.** *Onthoud:* Simon, de zoon van Jona, werd 'steen' genoemd. Dat betekent in het Hebreeuws 'Cefas' en in het Grieks 'Petrus'.
3. Cefas of Petrus is een mooie naam. Een steen is iets dat hard, vast en sterk is, dat men niet zo gemakkelijk stuk kan maken. Toch waren er ook in het leven van deze 'steen' zwakke ogenblikken. Ken je daarvan een voorbeeld?
4. Na zijn eerste ontmoeting met de Heer Jezus is Petrus zijn Heer trouw nagevolgd. Weet je ook vanaf welk ogenblik? Lees daarvoor de geschiedenis van de wonderbare visvangst in Lukas 5:1-11. Wat doet Simon, als hij ziet dat de twee schepen zó vol beladen zijn met visen, dat ze bijna zinken?
En wat zegt hij?

Simon ziet hoe groot en machtig de Meester is, en hoe klein en zondig hijzelf is! Juist zulke mensen kan de Heer Jezus gebruiken voor Zijn dienst, want aan het eind van vers 10 lezen wij: '

5. Twee keer zegt Petrus iets heel moois over de Heer Jezus. De andere discipelen stemmen volledig in met de woorden van Petrus, maar *hij* is het die ze uitspreekt. Daarvoor slaan we Johannes 6:66-71 op. Veel mensen lopen weg van de Heer Jezus. Ze kunnen Zijn woorden niet langer verdragen. Dan vraagt Hij de twaalf: 'Wilt gij ook niet weggaan?'

Wat?? Zij weggaan? Dat nooit! Tot wie zullen zij dan heengaan? Hoe kan de Meester zo iets denken? En dan horen we de mooie woorden uit de mond van Petrus: 'Gij hebt en wij hebben geloofd

Wat een mooie belijdenis! Echt vanuit het hart gesproken! Wat doet dat de Heer Jezus goed! Bij het verdriet over de velen die weglopen, is er toch ook de blijdschap over het feit dat enkelen trouw blijven en in Hem geloven als de van God gekomen Messias.

6. We gaan nu naar Mattheüs 16:13-20, waar we het belangrijkste getuigenis over de Heer Jezus vinden dat door Petrus werd uitgesproken. Hij vraagt daar Zijn discipelen, wat de mensen denken Wie Hij zou zijn. Sommigen zeggen: ' ; anderen: ' ; en weer anderen: '

Er is niemand die Hem werkelijk kent en daarom geen goed antwoord kan geven. Hij is de beloofde Messias, de Zoon van God! Hij toont dat duidelijk door Zijn werken en Zijn woorden. Maar is er dan niemand die Hem als zodanig kent en in Hem gelooft? Dan horen we plotseling de vraag: 'Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?' We willen horen wat Petrus zegt: 'Gij zijt

Ja, dat is de waarheid! En de anderen stemmen daarmee in. Hoe komt het dat Petrus een juist antwoord kan geven? Heeft hij dit van zichzelf? Nee, maar Wie heeft het hem duidelijk gemaakt (geopenbaard)?

7. 'Met het hart gelooft men en met de mond belijdt men'. Dat geldt voor Petrus en ook voor ons! 'Welgelukzalig zijt gij, Simon, Bar-Jona'. Welgelukzalig is ook ieder die, net als Petrus en de andere discipelen, belijdt dat Jezus de

8. Petrus krijgt de sleutels van het *Koninkrijk* der hemelen. Sommigen geloven dat dit betekent, dat Petrus de sleutels van de *hemel* kreeg, en dat hij beslist of iemand daarin komt of niet. Zou dat waar kunnen zijn? Wie alleen kent de harten van de mensen en weet wie er behouden wordt? Het Koninkrijk der hemelen is niet de hemel, maar *een Koninkrijk hier op aarde*, waarvan de Koning de Heer Jezus is, Die in de hemel is. Tot dit Koninkrijk behoren allen die zich Christen noemen. Op de Pinksterdag opent Petrus dit Koninkrijk door zijn prediking.

9. In Mattheüs 16:21-23 lezen wij dat Petrus nóg een keer iets tegen de Heer Jezus zegt. Tot nu toe heeft hij twee keer snel en goed geantwoord; maar lees eens wat hij nu tegen de Heer Jezus zegt. Had hij toch dit keer maar gezwegen! Wat moet de Heer Jezus tegen hem zeggen?

10. Maar wat heeft hij dan verkeerd gezegd? Hij bedoelde het immers zo goed! Dat moge zo zijn, maar het was tegen het plan van God en daarom verkeerd. Dit was de eerste keer dat de Meester tot de discipelen zei dat Hij moest lijden en sterven. Maar dat wil Petrus niet horen en ook de satan niet. Daarom neemt Petrus de Heer Jezus terzijde en zei: 'Heere

11. Stel je eens voor, dat de woorden van Petrus waarheid zouden zijn geworden? Wat zou dat tot gevolg hebben?

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :