



Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DE TWAALF DISCIPELEN

Thomas

Thomas of Didymus betekent 'tweelingsbroer'. We weten eigenlijk heel weinig over deze discipel. Er wordt ons niet meegedeeld waar hij woonde of wie zijn ouders waren. Ook over zijn leven en zijn werk wordt ons niets meegedeeld. Het weinige dat ons bekend is over deze discipel, kunnen we nalezen in het Evangelie naar Johannes.

1. In Johannes 11:16 lezen we de eerste keer iets over Thomas. Om dit vers goed te begrijpen, moet je eigenlijk het hele gedeelte van vers 1-16 lezen.
Wie is er gestorven? Waar woonde hij?
2. Dit dorp ligt in Judea, niet ver van het 'gevaarlijke' Jeruzalem verwijderd. Waarom zijn de discipelen bang, als hun Meester daarheen wil gaan (vers 8)?
3. Toch wil Hij naar Bethanië, naar Lazarus toe gaan. Wat zegt Thomas dan tegen de andere discipelen (vers 16)? '.....'
4. Vul aan: Thomas ziet alles zwart. Hij gelooft dat alle moeten Maar wat er ook moge gebeuren: Thomas wil zijn Heer niet ; hij wil bij Hem blijven, ook al zou dat zijn kosten. En dat is heel mooi van Thomas.
5. Ik ken nóg een discipel die tegen de Heer Jezus gezegd heeft: 'Als moest ik met U sterven'. Weet je wie dat was? Deze discipel vertrouwde daarbij op zijn eigen kracht, maar voordat de haan tweemaal kraaide, had hij de Meester
6. In Johannes 14:5 lezen we voor de tweede keer iets over Thomas.
Lees daarvoor de verzen 1-7 door.
 - a. De Heer zei (Johannes 13:33): 'Waar Ik heenga, , zo zeg Ik u nu ook'.
 - b. Nu zegt de Heer Jezus verder nog: 'En waar Ik heenga, weet gij'. Thomas doet weliswaar zijn best om dat allemaal te begrijpen, maar dat lukt hem toch niet. Hij wordt bang. Hij maakt zich zorgen over de toekomst. Daarom vraagt hij: 'Heer, wij

c. En toch had Thomas kunnen weten, waar de Heer Jezus heen zou gaan. Hij had immers verteld van het Vaderhuis met de vele woningen, en gezegd: 'Ik ga heen

.....',
.....

7. De bekendste gebeurtenis in het leven van Thomas vinden we in Johannes. 20:19-29. Wat we daar lezen, vond plaats op de avond van de dag dat de Heer Jezus uit de doden opstond.

a. Op welke dag van de week is de Heer Jezus opgestaan (vers 19)?

In die tijd hadden de dagen van de week nog geen eigen namen. Welke naam hebben wij voor de eerste dag van de week?

b. Is het begrijpelijk dat de discipelen bang zijn voor de Joden?

Wat hebben ze daarom gedaan?

c. Heel plotseling komt de Heer Jezus binnen, ondanks de gesloten deuren, en gaat in hun midden staan. Hij zegt twee keer: '

d. Wat laat Hij hun zien?

8. Maar wie van de discipelen ontbreekt deze avond?

Als je er niet bij bent, waar de Heer Jezus komt, dan mis je heel veel!

9. Wanneer de discipelen daarna Thomas ontmoeten, zeggen ze tegen hem: '

Welk antwoord geeft de 'ongelovige' Thomas daarop? '

10. Thomas wil eerst zien en dan geloven. Dat lijkt verstandig, en veel mensen denken vandaag de dag ook zo. Maar wat zegt de Heer Jezus? (eind van vers 29): '

11. Acht dagen later (dus weer op een zondag) staat de Heer Jezus weer in hun midden. Dit keer is Thomas er ook bij. Opnieuw spreekt de Heer dezelfde woorden: 'Vrede zij u!'. Maar dan zegt Hij tegen Thomas: '

Vol eerbied en bewondering zegt Thomas dan de wonderbare woorden: '

12. Ik hoop dat jij dit ook kunt zeggen, net als Thomas. Natuurlijk niet alleen maar met je *mond* (want dat is gemakkelijk), maar ook met je *hart*. In Romeinen 10:9 lezen we: '

Soms spreekt men geringschattend over de 'ongelovige Thomas', en iemand die geen groot geloof heeft wordt al gauw een 'ongelovige Thomas' genoemd. Maar we zien iets heel moois bij Thomas: hij is trouw; hij laat zijn Meester niet in de steek; en tenslotte belijdt hij Hem als zijn Heer en zijn God!

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :