



Naam cursist(e) : .....

Straat : .....

Postcode en woonplaats : .....

Telefoon : ..... E-mail: .....

## DE TWAALF DISCIPELEN

### Judas

Twee van de twaalf discipelen, die de Heer Jezus uitkoos, heetten Judas. Eén van hen was Judas Iskariot. Steeds wanneer de discipelen allen samen genoemd worden, staat er als laatste: 'Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft'.

1. Dat personen als Petrus of Johannes, Jakobus of Andreas werden uitgekozen, kunnen we misschien nog begrijpen. Maar Judas? Wist de Heer Jezus wat Judas jaren later zou doen (Johannes 6:64)? .....
2. Hoe erg het werkelijk met Judas gesteld is, lezen we enkele verzen verder. Hoe wordt hij in vers 70 genoemd? .....
3. En toch behandelt de Meester hem niet slechter dan de andere discipelen.
  - a. Mag Judas ook meegaan, wanneer de discipelen het land doortrekken om te prediken en wonderen te verrichten (Mattheüs 10:1-8)? .....
  - b. Wat doet de Heiland ook bij Judas, als zij op de laatste avond in de bovenzaal zijn (Johannes 13:1-12)? .....
  - c. Hoe noemt Hij Judas, zelfs op het moment dat hij Hem verraadt (Mattheüs 26:50)?  
.....
4. Nee, hij wordt door zijn Meester niet slechter behandeld dan de andere discipelen! We lezen zelfs dat hij de beurs droeg. Als iemand dus geld wilde geven aan de Heer Jezus en Zijn discipelen, dan ontving Judas dat om het te bewaren. Dit geld werd gebruikt om er eten voor te kopen of om het ..... (Johannes 13:29).
5. Zoek nu Johannes 12 op en lees de verzen 1-8.
  - a. Voordat Judas een verrader werd, was hij al een ..... (vers 6).
  - b. Voor Judas is het geld het belangrijkste. Voor geld is hij een dief geworden, voor geld is hij zelfs bereid om zijn Meester te verraden! Hij gaat direct naar de overpriesters. Wat krijgt hij als loon voor zijn verraad (Mattheüs 26:14-16)? .....

Dat is de prijs die voor een slaaf werd betaald. Meer was de Heer Jezus hem niet waard!

6. Lees nu ook Mattheüs 26:17-25. 'Voorwaar Ik zeg u, dat één van u Mij zal overleveren', zegt de Heer Jezus. Eén voor één vragen dan de discipelen, die erg bedroefd: 'Ben ik het, Heer?' Het is alsof de Heer Jezus aan Judas wil vragen om dat verschrikkelijke toch niet te doen, en zijn zonden te belijden. Maar wat zegt Judas? ' .....

Johannes deelt ons in zijn Evangelie mee dat de Meester daarop tegen hem zegt: 'Hij is het, aan wie Ik de bete, als Ik ze in gedoopt heb, geven zal'. Hij geeft hem aan Judas, die hem aanneemt en vervolgens naar buiten gaat. 'En het was nacht', lezen we in Johannes 13:30b. Nacht was het ook in het hart van Judas.

7. Daar komen ze aan, gewapend met stokken en zwaarden. Aan het schijnsel van de fakkels is te zien dat zij snel dichterbij komen. Vooraan loopt Judas.

a. Hoe weet Judas waar hij de Heer Jezus kan vinden om hem gevangen te nemen (Johannes 18:1-2)? .....

b. Wat had hij afgesproken met de mannen die hem begeleidden? .....

c. Wat zegt Judas, als hij bij zijn Meester staat? .....

d. Alsof de Heiland Judas voor de laatste keer wilde waarschuwen, zegt Hij tegen hem: 'Vriend, .....

8. Wat vind je erger, door je vriend of door je vijand te worden verraden? .....  
..... . Waarom? .....

In Psalm 41:10 staat profetisch over de Heer Jezus geschreven: 'Zelfs de man Mijns vredes, op wie Ik vertrouwde, die Mijn brood at, heeft de verzenen (hiel) tegen Mij grotelijks opgeheven'. En in Psalm 55:13-14 'Want het is geen vijand, die Mij hoont, anders zou Ik het hebben gedragen; het is Mijn hater niet, die zich tegen Mij groot maakt, anders zou Ik Mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van Mijn waardigheid, Mijn leidsman (of: vriend) en Mijn bekende (of: vertrouwde)!

9. Helaas, het is tevergeefs! Uit de dief komt de huichelaar voort (dat is iemand die zich beter voorgeeft dan hij is); uit de huichelaar een verrader, en uiteindelijk een zelfmoordenaar. Met de zonde wordt het steeds erger. Lees Mattheüs 27:3-10.

a. Als Judas ziet dat de Heer Jezus veroordeeld wordt, krijgt hij gewetensnood. Wat zegt hij tegen de overpriesters en de oudsten? .....

b. Wat doet hij met de zilveren penningen (vers 5)? .....

Misschien zeg je nu: 'Maar het is toch goed, dat men spijt over iets heeft?' Zeker, maar weet je wat het bij Judas eigenlijk was? Hij betreurde de *gevolgen* van zijn verkeerd handelen, maar *niet de verkeerde daad zelf*. Hij gaat *niet* met zijn schuld tot God, met spijt en verdriet. En dan heeft spijt geen enkele zin.

10. Van Judas zegt de Heer Jezus in Mattheüs 26:24: ' .....

11. Weet je ook wie de discipel is, die de Heer Jezus verloochent, maar er later voor God berouw over krijgt en vergeving ontvangt? .....

---

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

postcode/plaats: .....

E-mail : .....