



Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DE TWAALF DISCIPELEN

Andreas

De Heer Jezus wil Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas maken tot vissers van mensen. Tot nu toe hadden ze alleen maar letterlijk vissen gevangen, en dat was niet altijd zo eenvoudig. We weten dat de discipelen eens een hele nacht op het meer hadden doorgebracht om te vissen, zonder ook maar één vis in hun netten te krijgen.

Misschien heb je zelf ook al eens een hele lange tijd aan het water zitten vissen, en toch niets gevangen. Dat kan voorkomen.

Om mensen te vangen of mensen voor de Heer Jezus te winnen, is er nog veel meer geduld nodig. Petrus en Andreas hebben dat later ook ervaren.

In deze les zullen we leren hoe Andreas mensen tot de Heer Jezus leidt.

1. 'Volgt Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken', had de Heer Jezus gezegd.
Wat hoefde Andreas dus slechts te doen om een visser van mensen te worden?

.....
De Meester zou hem Zelf verder onderwijzen en bekwaam maken voor de nieuwe taak.

2. We lezen nu Johannes 1:35-43. Graag nauwkeurig lezen!
Van wie was Andreas een discipel voordat hij een discipel van de Heer Jezus werd?

.....
(Je vindt het antwoord, als je de verzen 35 en 41 nog een keer leest).

3. Welke woorden van Johannes de dooper waren voor Andreas voldoende om van toen af de Heer Jezus te volgen?

Daarna vraagt Andreas: 'Meester, waar woont U? Wij zouden U graag willen bezoeken om U beter te leren kennen'. Hoe luidt het antwoord van de Heer Jezus?

4. Nu kan Andreas zien waar zijn nieuwe Meester is. Hij weet het nu heel zeker: 'Het is de beloofde Messias, de Christus, de Verlosser'. Aan wie vertelt hij het eerst, dat hij deze Christus gevonden heeft?

5. *Spreekt* Andreas alleen maar met zijn broer, of *doet* hij ook nog iets?

.....

6. De volgende geschiedenis waarin Andreas voorkomt, vind je in Johannes 6:5-15.

Lees deze verzen eerst weer zorgvuldig door!

Het is avond en tevens tijd om te eten. Er zijn veel mensen bij de Heer Jezus, maar ze hebben geen brood bij zich. Wat nu? Filippus weet het ook niet. Maar kijk, daar komt Andreas aan. Hij heeft onder al die mensen een jongen gevonden die nog iets bij zich heeft. *Hij neemt hem mee naar de Heer Jezus.* Wat heeft de jongen bij zich?

.....

7. Andreas kijkt eerst naar de weinige broden en vissen, vervolgens naar de menigte mensen. 'Nee' denkt hij, 'dat helpt ook niets'. Wat zegt hij?

.....

.....

8. Wat moeten de mensen intussen doen?

9. En dan gebeurt het! Duizenden mensen krijgen te eten van die paar broden en vissen.

Onthoud het goed: *de Heer Jezus kan uit heel weinig zeer veel maken,
als wij maar met het weinige naar Hem toe komen!!*

Hoeveel mannen hebben van de broden en vissen gegeten?

10. Voor ieder is er genoeg! Er blijft zelfs nog over! Hoeveel?

.....

11. Wat doet de Heer Jezus voordat Hij het brood uitdeelt?

12. Vind jij ook dat we God behoren te danken voor het eten dat we krijgen?

Waarom?

13. We lezen nog een keer in de Bijbel over Andreas. Zoek Johannes 12:20-22 op.

Met welke wens komen de Grieken naar Filippus toe? '

.....

Filippus zegt het tegen Andreas en samen vertellen ze het de Heer Jezus.

14. In vraag 6 hebben we Filippus ontmoet. Ik ken nóg een Filippus in de Bijbel. Ook hij was een visser van mensen! Eén keer ving hij 'een heel net vol'. Waar was dat? Je kunt het lezen in Handelingen 8:5-8

Bij een andere gelegenheid 'ving' hij één enkele persoon. Wie was dat? (Handelingen 8:26-40)

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :