



# Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260, 7120 AG Aalten  
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-1 les 2

Naam cursist(e) : .....

Straat : .....

Postcode en woonplaats : .....

Telefoon : ..... E-mail: .....

## DE TWAALF DISCIPELEN

### De roeping van de overige discipelen

In de vorige les hebben we gezien hoe Mattheüs een discipel van de Heer Jezus werd en hoe hij hem vervolgens navolgde. Je weet al dat het woord 'discipel' zoveel als 'leerling' betekent. Men zou ook 'scholier' kunnen zeggen. De Leraar heeft er twaalf uitgekozen, die van toen af met Hem megingen.

In deze les willen we nu leren Wie het is Die hen roept, en hoe zij vervolgens tot Hem komen om Hem na te volgen.

1. We willen eerst Mattheüs 4 opzoeken in onze Bijbel en de verzen 18-22 zorgvuldig lezen. Over welke twee broers lezen we in vers 18?  
1. .... 2. ....
2. In vers 21 worden nog een keer twee broers genoemd. Hoe heten die?  
1. .... 2. ....
3. Welk beroep hebben alle vier? .....
4. De Heer Jezus zegt tegen Petrus en Andreas: 'Volgt Mij na, en Ik .....  
.....'
5. Petrus en Andreas zijn werkelijk vissers van mensen geworden. Later hebben zij velen van de Heer Jezus verteld, die vervolgens in Hem hebben geloofd. Daarover kun je iets lezen in het Boek dat na de vier Evangelieën komt. Sla maar eens Handelingen 2:41 op. Hoeveel zijn er op die dag tot geloof gekomen? .....
6. We willen nog een keer naar Mattheüs 4:22 teruggaan. Wat en wie moeten Jakobus en Johannes achterlaten om de Heer Jezus te kunnen navolgen?  
1. .... 2. ....

7. De Heer Jezus navolgen, betekent altijd: iets achterlaten of iets niet meer te doen wat men tot die tijd graag heeft gedaan. 'De Heer Jezus navolgen' betekent dus 'een beslissing nemen'. De discipelen kiezen voor de Heer Jezus, wat blijkt uit het feit dat zij alles voor Hem opgeven. Helaas doet niet iedereen dat. Zo lezen we in Lukas 18:18-27, dat de 'Leraar' of 'Meester' tegen iemand zegt: 'Volg Mij!'.

Tegen wie zegt Hij dat? .....

Maar volgt hij Hem ook werkelijk? .....

Waarom niet? .....

Hij kiest dus niet voor de Heer Jezus, maar voor zijn .....

8. Een beslissing nemen voor de Heer Jezus! Ken je daarvan een voorbeeld? Misschien uit je eigen leven? .....

9. We kennen nu vijf discipelen (denk aan les 1). Schrijf ze nog eens op en leer ze uit je hoofd.

1. .... 4. ....

2. .... 5. ....

3. ....

10. Zoek nog eens Johannes 1 op en lees de verzen 44-52. Gun jezelf de rust en de tijd om het gedeelte dat je moet lezen goed op te kunnen nemen.

11. Tegen wie zegt de Heer daar: 'Volg Mij'? .....

12. Als Filippus ontdekt Wie het is Die hem roept, haalt hij nog iemand erbij.

Tegen wie zegt hij: 'Kom en zie'?

.....

13. Wij kennen nu zeven van de twaalf discipelen. Welke vijf ontbreken er nog? Je kunt ze vinden in Lukas 6:12-16. (Let op, dat aangenomen wordt dat Bartholomeüs dezelfde persoon is als Nathanaël):

1. .... 4. ....

2. .... 5. ....

3. ....

Je zou misschien kunnen denken dat het je altijd armer maakt, als je de beslissing voor de Heer Jezus neemt. Maar daar mag je geen geloof aan hechten!

Je krijgt namelijk zo ontzettend veel terug, véél meer dan je kwijt bent geraakt en bovendien ontvang je het eeuwige leven!

---

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/plaats: .....

E-mail : .....