

Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?

Genesis 18:9-15

Bijna dezelfde woorden als in bovenstaande vraag uit Genesis 18:14 lezen we in de Bijbel verschillende malen, als een bevestiging of als een vraag. God beloofde aan Abraham, dat Sara hem een zoon zou geven. Sara, die de belofte had gehoord, lachte bij zichzelf, misschien omdat zij dacht aan haar 90-jarig lichaam, dat heel duidelijk al te oud was om nog kinderen te krijgen. De hierboven genoemde vraag was Gods antwoord op haar eigen gedachten.

Jeremia 32

In Jeremia 32 vinden we deze uitdrukking tweemaal. Laten we daarom eerst dit hoofdstuk in zijn geheel goed lezen. De profeet Jeremia zat gevangen in de voorhof van de gevangenis in Jeruzalem en de stad was omsingeld door het leger van Nebukadnezar. Jeremia had geprofeteerd dat Jeruzalem zou worden overgegeven aan de Babyloniërs. En nu zegt God tegen Jeremia dat zijn neef naar hem toe zal komen en hem zal vragen om een akker van hem te kopen. Menselijk gesproken, gezien de situatie waarin Jeremia en de stad zich bevonden, was het ongeloofwaardig om te denken aan het kopen en verkopen van bezit. Maar toch vertrouwde Jeremia op God en zei: "Geen ding is U te wonderlijk" (vs. 17). En God antwoordt hem later: "Zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?" (vs. 27). Dan gaat God verder en zegt dat, hoewel Hij Zijn volk in gevangenschap zal laten gaan, Hij hen later uit alle landen waarheen Hij hen verdreven had zou bijeenvergaderen en hen zou terugbrengen naar Jeruzalem en naar het land Kanaän. Ja, Hij zou een nieuw en eeuwig verbond met hen maken. "En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, alsook hun kinderen na hen" (vs. 39). Is dit geen onbegrijpelijk groot wonder, als we denken aan wat van hen geschreven staat in de verzen 30-35?

Lukas 1:26-38

Dezelfde gedachte vinden we ook terug in de woorden van de engel Gabriël aan Maria, als hij haar mededeelt dat zij, hoewel zij nog maagd is, een Zoon zal baren: de Heer Jezus. En dat ook Elizabeth haar bloedverwante, eveneens zwanger was van een zoon in haar ouderdom: "Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn" (Lukas 1:37).

Markus 10:17-27

Ook komen we die gedachte nog eens tegen als we horen, hoe moeilijk het is voor een rijke om het koninkrijk Gods in te gaan. Als Zijn discipelen dan verbaasd zijn over deze leer, antwoordt de Heer: "Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk".

Laat het bovenstaande toch een bemoediging voor ons allen zijn: hoe hopeloos of hoe onmogelijk onze omstandigheden mogen zijn, God vraagt óók aan ons: 'Zou er iets voor Mij te wonderlijk zijn?' Is het niet treffend voor onze harten dat één van de heerlijke namen van Christus is 'Wonderlijk' (Jesaja 9:5)? In Richteren 13:17-18 vraagt Manóah de Engel des HEEREN (Die Christus voorstelt in het Oude Testament) naar Zijn naam. Deze antwoordt: "Waarom vraagt Gij dus naar Mijn Naam? Die is toch 'Wonderlijk!'" En in vers 19 lezen we dan dat de Engel des HEEREN wonderlijk handelde in Zijn doen. Voorzeker, geen ding is voor Hem te wonderlijk!