

Zonde bij mijn broeder?

Mattheüs 5 en 18

Vergelijken wij Mt.5:23-24 met Mt.18:21-22 dan kunnen wij daaruit een treffend beginsel afleiden ten aanzien van de manier waarop het kwaad en het benadelen tussen twee broeders moet beslist worden.

Hij die de ander benadeeld heeft, wordt van het altaar weggezonden om zijn zaken met de benadeelde in orde te brengen, want er kan geen gemeenschap zijn met de Vader zolang mijn broeder iets tegen mij heeft.

Maar laten wij er ook op letten hoe de benadeelde hem door wie hij benadeeld is, moet ontvangen. "Heer, hoe dikwijls zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zei tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal". Zo worden al de geschillen tussen broeders op een Goddelijke manier geregeld.

"Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar als de een tegen de ander een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zó ook gij (Kol.3:13).

C.H. Mackintosh.