

Zondagsvreugde

U bent weer in ons midden;
U hebt het Zelf beloofd;
U, Die wij saam aanbidden
als Heiland, Heer en Hoofd.
In lied'ren en gebeden
wordt blij Uw roem verkond.
Waar vindt men hier beneden
een rijker vreugdestond?

U ziet zo graag Uw leden
rondom Uzelf vergaard,
waar U wordt aanbeden,
waar lof en dank zich paart.
Daar wil de Geest hen wijzen
Uw grote liefde en macht
en laat hen steeds U prijzen
Die alles hebt volbracht.

U Heer, Uw werk, Uw wezen –
U bent voor hen gewis
hun Heer, Die nooit volprezen,
genoeg gehuldigd is!
U toch in Wie de Vader
volkomen Zich verblijdt,
is ook hun vreugde-ader
die springt in eeuwigheid!

Geen naam zo hoog verheven,
Heer Jezus, als Uw Naam,
Die spreekt van heil en leven
en allen bindt tezaam.
Maar ook geen dag zó heerlijk
als die aan U gewijd;
voor elke ziel begeerlijk
die U als Heer belijdt.

Ja, deze 'Dag des Heren',
bestraald door 's hemels schijn,
versterkt ons zielsbegeren
om daar bij U te zijn!
Maar voorsmaak van dat 'Eden',
die 'volle-vreugde-gaard'
is ons reeds hier beneden:
dit uur, om U geschaard.

Naar H. la Rivière.