

Zin in een vredige kerst?

Kerst - lekker relaxen, eten, drinken, gezelligheid? Hoe leuk het ook kan zijn, als dát alles is, is het wel érg mager! En het zorgt zeker niet voor vrede in onze harten!

Het woord 'Kerst' komt van de naam 'Christus'. Christus Jezus is Gods Zoon, Die op aarde kwam om verloren mensen te redden. Mensen zoals u en ik, die leven in een gebroken, zondige wereld. Mensen die zich van hun Maker hadden afgekeerd: van de heilige God, Die in de hemel woont.

God had het beste met ons voor, maar wij wilden het niet, we deden onze eigen zin. Zo kwam er verwijdering. Daardoor kwam Gods rechtvaardige, eeuwige oordeel op ons te liggen.

Gelukkig is God vol liefde en vol genade, en biedt ons vrede aan. Als ik heel persoonlijk mijn zonden voor God erken en geloof dat Christus mijn oordeel droeg, toen Hij voor mij stierf, dan vergeeft God mij. Dan word ik Zijn kind. Dan heb ik een Vader in de hemel. En dan wordt de hemel mijn vredige einddoel. Dat zegt de Bijbel (lees bijv. maar Joh. 1:12, 3:16, 36).

Zo kan ik nu al ervaren dat vrede op aarde mogelijk is: vrede in mijn eigen hart. Vrede met God. Dat gaat al m'n verstand te boven, maar het is écht, blijvend geluk!

Hebt u/ Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema? Neem gerust contact met ons op!

