

'Zie, er is een plaats bij Mij'

Ex. 33:21

Bij Mij is een plaats op de Rots, zo zegt God,
een plaats waar gij veilig kunt staan.
Daar dekt u Mijn hand; Mijn heerlijkheid zal
Ik aan u voorbij laten gaan.
Mijn Naam roep Ik uit: 'Barmhartig en groot,
lankmoedig, genadig en trouw;
vergevend de misdaad aan elk die tot Mij
zich keert met waarachtig berouw.'

Zo sprak God tot Mozes, wiens aangezicht glanst
toen hij van de berg was gedaald.
Daar had God het Woord van Zijn heilige wet
nog eenmaal voor Mozes herhaald.
En toen hij een glimp van Gods heerlijkheid zag,
weerkaatste dit op zijn gezicht.
Toen zag heel het volk - hoewel Mozes 't niet wist - :
God had met Zijn glans hem verlicht.

Bij Mij is een plaats op de Rots, zo zegt God
ook nu tot een elk die gelooft.
Het licht van Gods liefde geeft stralende vreugd'
en vrede, die niemand ons rooft.
De Rots, dat is Christus, in Hem staan wij vast.
Hij heeft met Zijn bloed ons betaald.
Een plaats in Gods Huis ontvangt weldra Gods kind,
als Christus Zijn Bruid tot Zich haalt.

N.C. Otgaar.