

**'Ziet Mijn handen en Mijn voeten'** (Lukas 24:39a)

Eens, Heer, zal 'k Uw handen zien,  
Uw doorboorde handen,  
die mij spreken van genâ,  
van Uw liefdebanden.  
Ach, zij zijn voor mij doorboord,  
aan het kruis geslagen.

Nochtans hoor ik U voor mij  
om vergeving vragen.  
Eenmaal zal 'k de tekens zien  
in Uw handen, voeten,  
als bewijs dat U mijn schuld  
op het kruis wou boeten.  
Vol aanbidding kniel ik neer,  
'k zal U eeuwig eren  
als het Lam voor mij geslacht,  
als de Heer der heren.

Nu ik nog op aarde ben,  
zal Uw hand mij leiden.  
En geen vijand, zelfs geen dood,  
kan mij van U scheiden.  
Aan Uw voeten leg ik neer  
al mijn leed en zorgen.  
'k Wacht in 's werelds donk're nacht  
op de eeuw'ge morgen.