

Zie, Ik kom spoedig! Openb. 22:7,12

Hoor ik de voetstap van Jezus, mijn Heer?
Is dan Zijn komst zó nabij?
Zijn wij in 't donkerste deel van de nacht?
Morgenster, dan verschijnt Gij!
Ben ik een dienstknecht die wacht op zijn Heer,
wakende, doende wat Hij
mij als een taak, als een opdracht, hier geeft?
Maakt dus Zijn komst mij zo blij?

'Ja, Ik kom spoedig', zo zegt Hij met vreugd';
Christus verlangt naar Zijn Bruid.
Zien wij, in heilig verlangen naar Hem,
óók naar het ogenblik uit,
dat de bazuinklank d' ontslapenen wekt?
Dan gaan wij Hem tegemoet!
O, wat een vreugde mijn Heiland te zien,
Hem Die mij kocht met Zijn bloed.

Juist het verlangen naar Hem, naar Zijn komst,
doet mij getuigen van Hem;
en 't is mijn bede dat menigeen nog
hoort naar Zijn smekende stem.
Jezus alleen is de Deur en de Weg,
geeft voor de Bruiloft het kleed.
Kind'ren van God, uw Verlosser komt dra;
houdt voor Zijn komst u gereed!