

Zeven adviezen aan jonggelovigen

Geliefden in de Heer,

Als u er door de Heilige Geest toe geleid bent om de Heer Jezus aan te nemen als uw Verlosser – als u weet dat uw zonden vanwege Hem vergeven zijn – dan wil ik u graag in een aantal opzichten aansporen.

1. Zorg ervoor dat HIJ, en niet het *werktuig* dat gebruikt is tot zegen van u, alle eer ontvangt. Hij *alleen* is waardig, en Zijn dienstknechten zouden inderdaad ‘vleselijk’ zijn (zie 1 Kor. 3:1-9), als zij zouden toestaan dat u aan *hen* denkt, terwijl de eer en de aanbidding alleen HEM toekomen.
2. U bent tot het inzicht geleid dat u nog maar heel weinig weet van Gods Woord, zoals wij allen ronduit moeten erkennen (1 Kor. 8:2). Onderzoek daarom dagelijks de Schrift om daardoor een diepere kennis te verkrijgen van de *PERSOON* tot Wie u gebracht bent. U weet wat het *werk* heeft betekend voor uw *geweten*; leer nu over het *Goddelijk Voorwerp* voor uw *hart*. In deze tijd van verwarring en wetteloosheid moet de gelovige – de heilige van God – opgedragen zijn ‘aan God en aan het woord van Zijn genade’ (Hand. 20:32).
3. Luid gepraat en veel geruzie kenmerkt volgelingen van Jezus vaak in deze tijd. Maar een rustige, consistente wandel, om welke relatie in het leven het ook gaat, heeft veel meer invloed (1 Petr. 2:12).
4. Maak het tot een gewoonte wanneer u met anderen samenkomt, om het geroddel dat in deze tijd zo gebruikelijk is, te vermijden. De *PERSOON* van Christus, zoals Hij ons door de Heilige Geest door het geloof getoond wordt in het Woord, moet het *enige onderwerp* zijn. Dit zal aan de ene kant laster voorkomen, en aan de andere kant mensverheerlijking.
5. Behalve deze consequente houding in uw relaties, wordt u ook opgeroepen volhardend voor hen te bidden tot God (Ef. 6:18), en te letten op een gunstige gelegenheid om met hen te spreken. Hier is wijsheid voor nodig (Jes. 50:4; Spr. 15:23).
6. Vraag de Heer of Hij u bewogenheid wil geven voor onbekeerde mensen. Als u zulke mensen kent, let dan op de gelegenheid om hun een goed evangelietraktaat of boek te geven. Als u dit in acht neemt, dan zult u het als een voorrecht beschouwen om geld apart te leggen, als de Heer u daartoe instaat stelt, om mee te werken aan de verspreiding van datgene wat u, in overeenstemming met Gods Woord, als de waarheid beschouwt waardoor mensen gered worden. En in plaats van geld te verspillen aan onnodige dingen, wordt u opgeroepen de armen te helpen, in het bijzonder de medegelovigen (1 Tim. 6:17-19).
7. Ten slotte wil ik u aansporen om in alle oprechtheid te onderzoeken wat de Heer van u verwacht in deze laatste dagen. Zich scharen rond *mensen* – bijdragen aan een scheuring – gaat eenvoudigweg in tegen de waarheid die we vinden in Johannes 17, Efeziërs 4, 1 Korinthiërs 12 enzovoort. Als u van harte wilt doen wat juist is, zal de Heer u Zijn weg voor u duidelijk maken (Fil. 3:13-21). Maar iedere heilige van God moet beseffen dat de huidige toestand van de Gemeente – Gods Gemeente op aarde – allesbehalve zo is als toen...

allen een van hart en ziel waren,
en de liefde van Christus hen allen bezielde,
toen geen namen, sekten en partijen in *praktisch* opzicht, wat het uiterlijke getuigenis betreft, het éne Lichaam scheidde.

Toen de Heer op aarde was, schaalden Zijn discipelen zich rondom HEM. Al spoedig na Zijn hemelvaart doopte de HEILIGE GEEST de gelovigen tot één Lichaam (1 Kor. 12:13), en zij allen erkenden, ‘eendrachtig’, geen andere Naam dan die van Hem. En als Hij terugkomt, zal dat zijn om alle heiligen – van de tijd van Adam af tot het moment van Zijn wederkomst – bijeen te vergaderen tot HEMZELF.

Waar waren de namen en partijen op de Pinksterdag? Waar vinden we ze in de begintijd van de Gemeente in het Boek Handelingen? Wat zal ervan worden in de heerlijkheid? Ik spreek nu alleen tot **gelovigen** (De *onbekeerden* kunnen dit niet begrijpen.) Eigenzinnige mensen hebben de Gemeente van God in sekten en partijen verdeeld. De Heer Jezus, het Hoofd, heeft dit *nooit* gedaan. En de Heilige Geest *veroordeelt* een dergelijk handelen stellig (1 Kor. 1:13-13). ‘Wie een oor heeft, laat hij horen’ (zie Openb. 2 en 3).

‘Eén is uw Meester, en u bent allen broeders’ (Matth. 23:8).

Moge Hij, die ‘spoedig’ komt (1 Thess. 4; Hebr. 10:37), de harten van al de Zijnen opwekken om te leren van de stem van DE Herder. Moge Goddelijke wijsheid geschonken worden aan hen die *vergaderd* zijn in Zijn naam (Matth. 18:20); die zich beijveren – in grote zwakheid, en ten overstaan van veel geliefde medegelovigen die ons niet begrijpen – om de ‘eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede’ (Ef. 4:3); en die in gehoorzaamheid aan de Heer (2 Tim. 2:20-22; Hebr. 13:13) ernaar verlangen *Zijn Woord* te onderhouden en *Zijn Naam* niet te verloochenen. Laten we van harte verwelkomen wie *Hij* ontvangt. Laten we vastberaden, omwille van Zijn eer, weigeren wie *Hij* afwijst.

Moge onze oprechte liefde, in Hem, zichtbaar worden in het leven van ons allen die Hij liefheeft en die Hem liefhebben. Moge overvloedige genade, goedheid en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus uw deel zijn.

De uwe in hem, C.J. Davis