

## Zelfverloochening

De Heilige Geest en het eigen ik kunnen niet allebei de heerschappij voeren in ons hart. De zelfzucht kan alleen in ons gedood worden, doordat de Heilige Geest onze gedachten richt op Christus.

De krachtvolle tegenwoordigheid van de Geest kruisigt ons egoïsme en maakt ons los van de gedachten aan onszelf. Zij stelt ons maar één doel voor ogen: de Heer Jezus! Maar als we onszelf zoeken, leidt dat altijd tot vervreemding van God.

We zoeken de lof van onze medemensen voor veel dingen waarvan we voor God moeten belijden, dat het met zonde bevlekt is. Hoe nodig is het daarom dat we onze harten voor Hem blootleggen en Hem vragen: 'Zie of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg'.

J.N. Darby