

Zelfmoord als oplossing?

Getuigenis van een Christin uit Chili

Nadat ik mijn leven totaal verspild had, had ik besloten er een eind aan te maken. De noodlottige dag was aangebroken. Ik had de medicijnen klaargelegd die me naar het hiernamaals moesten bevorderen. Net toen ik ze wilde gaan innemen, hoorde ik enkele discrete klopjes op mijn deur. Ik was verbaasd en wachtte eventjes. Maar het geklop werd zachtjes herhaald. Voorzichtig opende ik de deur – er stonden twee kleine jochies voor die me iets gaven met de opmerking: ‘Alstublieft, dat is voor u!’ - en wég waren ze!

Het was een kalender met een Bijbeltekst voor elke dag, en een dagelijks commentaar erbij. In mijn wanhoop en mijn geestelijke dorst begon ik onmiddellijk deze boodschappen te verslinden... Ik leerde dat Jezus Christus voor mij aan het kruis was gestorven. En dat Hij dat deed om mij te redden en me het eeuwige leven te geven. In die nacht vond er inderdaad een grote verandering plaats: geen zelfmoord! Nee, ik ging van de dood over naar het échte leven! Van de duisternis naar het heerlijke licht!

Maar waarom was die kalender precies op dat moment bij mij terechtgekomen? De volgende morgen hoorde ik dat er een verdeel-actie was gehouden onder overheidsfunctionarissen. Eén van hen meende dat hij er niets aan had en gaf ‘m aan zijn tuinman. Die tuinman kwam die avond totaal dronken thuis; en toen hij ontdekte dat het alleen maar een Bijbelse kalender was, stuurde hij z’n twee jongens naar buiten met de opdracht hem meteen weg te geven aan de eerste de beste persoon die ze tegenkwamen. En zo stuurde God hen naar mij toe! Hij wist dat ik het nodig had om uit de dood naar het leven over te gaan. Dat wens ik ook jou toe!

Jezus Christus zegt: *‘Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven’ (Joh. 5:24).*