

### **Zegen**

Mijn God, Uw zegen  
is soms gelegen  
in het verdriet.  
Maar als wij klagen  
en altijd vragen,  
zien wij dit niet.

Heer, geef mij een hart  
dat ook in de smart  
te danken weet.  
En dat, als 't leven  
mij vreugd' zal geven,  
U niet vergeet.

Gij wilt in 't lijden  
mijn hart verblijden  
en leidt mij zacht.  
Leer mij te dragen  
en niet te vragen  
wat mij nog wacht.

Geef, Heer, mij krachten  
op U te wachten;  
maak Gij mij stil.  
Laat m' in U rusten  
en mij verlusten  
in 's Vaders wil.

Gij wilt mij steunen,  
'k Mag op U leunen  
wat m' ook ontmoet.  
Gij - Troost in 't lijden -  
Gij - Kracht in 't strijden -  
maakt alles goed!

N.C. Otgaar.