

Zal de antichrist een Jood zijn?

Vraag: Zal de antichrist een Jood of een niet-Jood zijn? In welke verhouding zal hij staan ten opzichte van het hersteld Romeinse rijk?

Antwoord: De komende antichrist is geen systeem en ook geen beginsel, maar een persoon. Hij kan geen niet-Jood zijn, want dat zou direct zijn eis ongeldig maken als de Messias in Judea te worden aangenomen. Daniël 11:37 bewijst dat hij een Jood is: 'Op de God van zijn vaderen zal hij geen acht geven, noch op de Begeerte van de vrouwen'. Van alle volken op aarde hadden alleen de Joden een traditionele godsdienst (Rom. 9:3-5); de volken niet, van hen wordt heel anders gesproken (Ef. 2:12).

'Noch op de Begeerte van de vrouwen': het grote doel waar de vrome vrouwen in Judea naar verlangden was de moeder van de Messias te worden. Daarom werd het voor elke vrouw in Israël begrijpelijkerwijs als een smaad en een schande gezien als ze geen moeder werd. De antichrist zal dus een Jood zijn.

In Openbaring 13 hebben we twee beesten, twee grote machten. De nauwe verbinding maar ook het verschil tussen deze beide worden in het hoofdstuk nauwkeurig aangegeven, Het ene beest stijgt op uit de zee, het andere uit de aarde. Het beest uit de zee (vs. 1-8) beschouw ik als identiek met 'de kleine hoorn' van Daniël 7. Dit lasterende beest is de volkomen uitdrukking van de satanische boosheid en macht. De overste van deze wereld zal iemand vinden die bereid is de koninkrijken van het aardrijk - die Christus weigerde (Luk. 4:5-8) - uit zijn handen aan te nemen. De niet-Joodse vertegenwoordiger van het vierde wereldrijk zal alles uit de handen van satan ontvangen, en dat gebeurt op satans vreselijke voorwaarden.

Maar hoewel de macht in handen van het eerste beest zal zijn, zal die volledig uitgeoefend worden door het tweede beest. Het zal dit tweede beest, de antichrist, zijn dat de koninklijke en priesterlijke waardigheden van Christus zal imiteren en werkelijk tekenen en grote wonderen zal doen, om de hele wereld ertoe te brengen het eerste beest, de lasterende keizerlijke macht, te vergoddelijken. Terwijl er dus een niet-Jood zal zitten op de troon van de wereld, in bezit van al de macht van satan, zal de kracht van die macht tentoongespreid worden door het tweede beest, volgens die woorden: 'Het oefent al de macht van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid'. Dit andere beest of de antichrist heeft men met recht 'de plaatsvervanger van het eerste beest' genoemd. Omdat zij samen in boosheid verenigd zijn (Openb. 13), zal hun een gemeenschappelijk oordeel treffen: 'Deze twee (het beest en de valse profeet) werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt' (Openb. 19:20).

Walter Scott.