

Wijsheid uit het Boek van de Spreuken Een selectie

Mijn zoon, als u Mijn redenen aanneemt, en Mijn geboden bij u weglegt; om uw oren naar wijsheid te doen opmerken...; zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden (Spreuken 2:1-5).

Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand (Spreuken 2:6).

Vertrouw op de HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken (Spreuken 3:6).

Wees niet wijs in uw ogen; vrees de HEERE, en wijk van het kwade (Spreuken 3:7).

Wees niet jaloers op de man van geweld, en verkies geen van zijn wegen (Spreuken 3:31, JND-vertaling).

De zachtmoedigen zal Hij genade geven (Spreuken 3:34).

Verlaat de wijsheid niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u bewaren (Spr. 4:6).

Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven (Spr. 4:13).

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens (Spr. 4:23).

Een ieders wegen zijn voor de ogen des HEEREN, en Hij weegt al zijn gangen (Spr. 5:21).

Ga tot de mier, gij luiaard! Zie haar wegen, en word wijs (Spr. 6:6).

Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen, al neerliggende; zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man (Spr. 6:10-11).

Deze zes dingen haat de HEERE; ja, zeven zijn Hem een gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, en handen die onschuldig bloed vergieten; een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten die zich haasten om tot kwaad te lopen; een vals getuige die leugens uitspreekt; en hem die tussen broeders onenigheid zaait (Spr. 6: 16-19, JND).

Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken (Spr. 8:11).

Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is bij Mij, duurzaam goed en gerechtigheid (Spr. 8:17-18).

Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE (Spr. 8:35).

Die in de zomer vergadert, is een verstandig zoon; maar die in de oogst slaapt, is een zoon die beschaamd maakt (Spr. 10:5).

In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet (Spr. 10:19).

Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk (Spr. 11:14).

Er is iemand die uitdeelt, en toch toeneemt (Spr. 11:24, JND).

Een wijs zoon hoort de tucht van zijn vader (Spr. 13:1).

Wie zijn mond bewaart, behoudt zijn ziel (Spr. 13:3).

Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, tuchtigt hem tijdig (Spr. 13:24).

Ga weg uit de tegenwoordigheid van een zot man (Spr. 14:7).

Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste ervan zijn wegen des doods (Spr. 14:12).

Weldadigheid en trouw is voor hen die goed stichten (Spr. 14:22).

In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen (Spr. 14:27).

De vreze des HEEREN is een springader des levens (Spr. 14:28).

Wie de arme verdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over de noodlijdende ontfermt, eert Hem (Spr. 14:31).

Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet de toorn oprijzen (Spr. 15:1).

De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen (Spr. 15:2).

Een dwaas zal de tucht van zijn vader versmaden (Spr. 15:5).

Het gebed der oprechten is Zijn welgevallen (Spr. 15:8).

Een vrolijk hart is een gedurige maaltijd (Spr. 15:15).

De lankmoedige zal de twist stillen (Spr. 15:18).

De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal

elkeen bestaan (Spr. 15:22).

De weg des levens is voor de verstandige naar boven; opdat hij afwijkt van de hel, beneden (Spr. 15:24).

Het huis van de hoogmoedigen zal de Heere afrukken; maar de grenspaal der weduwe zal Hij vastzetten (Spr. 15:25).

Nederigheid gaat voor de eer (Spr. 15:33).