

Wie is het die veroordeelt?

Waarom is er bij velen zoveel twijfel en onzekerheid over hun behoud? Waarom kunnen zo weinigen zich in de Heer Jezus verheugen? Waarom zijn er bij zo velen onopgeloste vragen? Waarom?

Omdat men helaas zo weinig waarde en zo weinig geloof hecht aan de Woorden van God. Omdat men er niet toe kan komen de ogen van het eigen ik af te keren en alleen op de Heer Jezus en Zijn bloed te zien.

'Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus' (Rom. 5:1).

Lezer, gelooft u in de Heer Jezus, de Zoon van God, of gelooft u niet in Hem? Een van beide moet het zijn. Een derde keuze is er niet, God kent geen toestand van half geloof en half ongeloof; gelooft u niet in Hem, dan bent u voor eeuwig verloren, dan bent u van God gescheiden en een dienstknecht van de satan. Gelooft u in Hem, dan bent u gerechtvaardigd en gereinigd door Zijn bloed, dan hebt u vrede met God en bent u uit God geboren, dan bent u een deelgenoot van de eeuwige heerlijkheid en dan vraagt de Heilige Geest ook aan u: 'Wie is het, die veroordeelt?' (Rom. 8:34a).

Ja, wie zal ons veroordelen? De mens? Zeer zeker niet, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mensen als een bloem van het veld. Zou de mens ons veroordelen, ons die uit God geboren en de Goddelijke natuur deelachtig zijn? Is hij dan machtiger dan God? Kan hij het leven van God vernietigen? Onmogelijk.

Wie zal ons veroordelen? De engelen? Kan een dienstknecht de Zoon (Ps. 104) veroordelen? Zullen zij die ons gegeven zijn tot 'dienende geesten', tegen ons optreden? Zijn zij ons niet veel eerder onderdanig? Weet gij niet dat wij engelen zullen oordelen?' (1 Kor. 6:3). Ook van hen hebben wij geen veroordeling te vrezen.

Van wie dan wel - van de duivel? Nee - duizendmaal nee. Hij mag ons aanklagen (Openb. 12), maar hij heeft geen macht meer over ons. Wij zijn aan zijn heerschappij ontrukkt. Hij zal zelf veroordeeld worden. 'En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel... en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht, tot in alle eeuwigheid' (Openb. 20:10).

Maar wie zou ons dan kunnen veroordelen? De Heer Jezus? Zou Hij Die gezegd heeft: 'Hij die in Mij gelooft, heeft eeuwig leven' (Joh. 6:47b), ons die dat leven deelachtig zijn, kunnen veroordelen? Nee, eerst zou Hij, Die dat leven is, moeten ophouden te bestaan, voordat Hij ons zou kunnen veroordelen.

God zal ons dan toch wel kunnen veroordelen? Nee, ook dit is onmogelijk! Hij ziet ons als 'gerechtvaardigd' door het werk van Christus (Rom. 5). Hij heeft Zelf de Heer Jezus uit de doden opgewekt en ons met Hem, zodat Hij ons heeft aangenomen als Zijn kinderen - en geen vader geeft zijn kind een scorpioen in plaats van een stuk brood.

'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn' (Rom. 8:1). Noch de

mens, noch de engelen, noch de duivel, noch de Heer Jezus, noch God Zelf kan ooit een vonnis van veroordeling over ons uitspreken! Wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn geheiligd, wij zijn opgestaan uit de doden, wij zijn kinderen van God, wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wij zijn door Hem meer dan overwinnaars! Zo is er dan niemand meer die 'ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer' (Rom. 8:39b). Er is geen veroordeling meer voor ons! Wij zijn voor eeuwig in veiligheid!

H.C. Voorhoeve