

## We zullen opstaan – dat is zeker!

Op een begraafplaats in Hannover is het graf van een jonge vrouw te zien: Henriette von Rüling (1756-1782). Een prachtige zandstenen plaat staat op een groot marmeren voetstuk. Onderaan is een waarschuwing in het marmer gebeiteld: 'Dit voor eeuwig gekochte graf mag nooit worden geopend'.

En tóch is het graf geopend – niet door mensen, en ook niet door een aardbeving of natuurramp. Het kwam door het minuscule zaadje van een berkenboom, dat precies op de rand tussen de plaat en het voetstuk tot ontkieming kwam. Het zaadje werd een plant, en het plantje groeide uit tot een boom, die zo groot werd dat hij de steen moeiteloos van het graf tilde...

Dat kan een klein zaadje doen. Zou onze grote God dan niet tot veel meer in staat zijn?! Zeker weten: niemand zal zich kunnen onttrekken aan Zijn machtige stem. Dat is voor de mensen die zonder God leven een onverdraaglijke gedachte. Het menselijke verstand zegt: *Dat kán niet waar zijn*. Satan fluistert hun in de oren: *Dat mág niet gebeuren!* Het geweten zegt: *Als het maar niet gebeurt...* Maar tegen zulke mensen zegt Gods Woord, als een hamer die rotsen verbrijzelt: **Het zal gebeuren!**

Wie in zijn leven vrede vindt met God en gelooft in de Heer Jezus, die krijgt de belofte van de Zoon van God dat hij niet in het oordeel komt, maar eeuwig leven heeft.

*'Wie Mijn Woord hoort en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven ... Verwondert u daarover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zullen uitgaan: zij die het goede gedaan hebben (nl. geloven in het evangelie) tot de opstanding ten leven, en zij die het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel' (Joh 5:24,28,29).*