

## Wat is de beste religie?

*Er zijn zoveel verschillende religies!  
Zoveel verschillende kerken!*



Ja, dat is heel ernstig, die verdeeldheid in het Christendom. Terwijl Christus juist bad: '... opdat zij allen één zijn!' Maar dat is nu niet zo. En nu vraagt u: Als ik nu godsdienstig word, naar welke kerk zou ik dan moeten gaan?

Antwoord: wie gelukkig wil zijn, moet helemaal niet beginnen met godsdienstig te worden! Er is geen enkele religie die u kan redden: de katholieke kerk niet, de protestantse of evangelische kerk niet, en islam, hindoeïsme of boeddhisme ook al niet.

Waarom niet? Omdat iedere mens die vroom is of wordt, zichzelf daarmee probeert op te knappen voor God, om zo goed genoeg voor de hemel te worden. Maar ten eerste wordt niemand zo ooit goed genoeg voor de perfect heilige God. En ten tweede kunnen we met vroom zijn, geld of goede werken niet één enkele zonde ongedaan maken bij God (zonden zijn onze slechte daden, gedachten of woorden).

Wij moeten beginnen met eerlijk te erkennen dat we ontelbaar veel zonden hebben gedaan en daardoor schuldig staan tegenover de heilige, almachtige God; en dat we dus het eeuwige oordeel rechtvaardig verdiend hebben. We kunnen ons daar zelf onmogelijk van redden.

Maar wat dan? Is er geen oplossing?

Zeker wel. Alleen: het is *niet een religie* waar u moet zijn. Er is *een Persoon* die veel belang in u stelt en u liefheeft – wie u of jij ook bent: vroom of vuil, arm of rijk, jong of oud... Hij is Gods Zoon, en Hij kwam uit de hemel naar de aarde. Hij werd Mens om te kunnen sterven: **Jezus Christus wilde de schuld op**

**Zich nemen van ieder die door Hem gered wil worden.** Hij heeft de straf willen dragen op het kruis. Hij stierf de dood die ik verdiend had!

En ook jij kunt gered worden! Wie met zijn schuld en zonden naar Hem toe gaat en ze eerlijk voor Hem erkent, die neemt Hij aan! Lees bijv. 1 Johannes 1:9 maar na in de Bijbel!

Dan worden we klein van dankbaarheid. Want Hij overwon de dood en Hij wil onze sterke Vriend worden. Dan wordt God onze Vader. Dan helpt Hij ons op weg door het leven. Dan geeft Hij rust en vrede in ons hart. Dan horen we met alle ware Christen-gelovigen bij de ene algemene Christelijke Kerk. Wat een blijdschap om Christus te mogen kennen, Hem te volgen en Hem te dienen!

Wie zich vandaag aan Hem toevertrouwt, zich in Zijn armen werpt, die wordt vandaag nog gelukkig! Zeker willen mensen die zo door Hem gered zijn, ook op de eerste dag van de week bij elkaar komen om samen hun Redder te danken. Dat zullen we eeuwig in de hemel doen, maar we beginnen er al op aarde mee. En we willen ook samen bidden en samen naar Zijn Woord luisteren (lees Hand. 2:42, 20:7, Matth. 18:20).

Maar dat is geen religie om misschien gered te worden. *We komen bij Hem.* Graag zelfs!

**Want onze Redder? Dat is Hij: Jezus Christus!**

Hebt u/ Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema? Of gratis Bijbelstudielectuur over de Kerk ontvangen? Neem gerust contact met ons op!