



# Waar kan ik lezen over...? Sla je Bijbel open en lees ...

- als je vrede zoekt: Rom. 5: 1 en 2; Joh. 14.
- als alles naar wens gaat: Ps. 33; 1 Tim. 6; Jak. 2:1-17.
- als je met een nieuwe taak begint: Ps. 1; Spr. 16.
- als je goed wilt omgaan met je medemensen: Rom. 12.
- als je in zorg zit over familieleden: Ps. 121; Jes. 40.
- als je ontmoedigd bent: Ps. 23; 42 en 43.
- als alles van kwaad tot erger gaat: 2 Tim. 3; Hebr. 13.
- als vrienden zich van je afkeren: Matth. 5; 1 Kor. 13.
- als er verzoeken komen: Ps. 15; 19 en 139; Matth. 4; Jak 1.
- als alles je de keel gaat uithangen: Ps. 34 en 71.
- als je niet in slaap kunt komen: Ps. 4; 56 en 130.
- als je ruzie hebt gehad: Matth. 18; Ef. 4; Jak. 4.
- als je vermoeid bent: Ps. 75:1-7; Matth. 11:28-30.
- als je vergeving wilt ontvangen: Luk. 15; Filémon.
- als je ziek bent of pijn lijdt: Ps. 6; 39; 41 en 67; Jes. 26.
- als je een zwak geloof hebt: Ps. 126 en 146; Hebr. 11.
- als je meent dat God ver weg is: Ps. 25; 125 en 138; Luk. 10.
- als je je eenzaam en onveilig voelt: Ps. 27 en 91; Luk. 8.
- als je bang bent voor de dood: Joh. 11; 17 en 20; 2 Kor. 5.
- als je gezondigd hebt: Ps. 51; Jes. 53; Joh. 3; 1 Joh. 1.