

### **Vrede met God**

Omringd door Gods liefd' en genade,  
verlost door het reinigend bloed,  
heb 'k vrede met God, heb ik blijdschap.  
Mijn Herder geeft overvloed.  
Door Hem heb ik 't eeuwige leven.  
Ik roem in genade alleen.  
Met zorgen, verdriet en bezwaren  
vlucht ik naar mijn Heiland steeds heen.

Hoe vaak moest ik komen met zonden;  
maar als ik mijn schuld God beleed,  
dan toonde Hij mij Zijn genade  
door Hem Die aan 't kruishout voldeed.  
Zo boog ik beschaamd voor mijn Heiland.  
Ik zag weer Zijn lijden en strijd,  
hoe Hij mij een eeuw'ge verlossing,  
verzoening met God heeft bereid.

Als 'k eenmaal Hemzelf zal aanschouwen,  
dan prijs ik Hem steeds voor wat Hij  
mij door Zijn genade wou geven  
en jubel ik dankbaar en blij:  
U, U alleen, Heer, bent het waardig  
dat U lof en dank wordt gebracht,  
omdat U in mijn plaats aan 't vloekhout  
als 't Lam, dat God gaf, werd geslacht.

Naar N.C. Otgaar.