

Opdat de duisternis wijkt, 25, George Cutting

25. Als ik niet uitverkoren ben kan ik niet behouden worden, en ik kan niet geloven als God mij daarvoor niet de kracht geeft.

Deze gedachten komen voort uit één van de gevaarlijkste listen van de duivel, waarmee hij hen die door het evangelie in hun geweten geraakt zijn in de ellende houdt; het is een list waardoor hij ook verharde zondaars er toe brengt hun boeien te koesteren, waarbij zij de schuld aan God geven als zij in zonde en ongeloof verderleven. De vijand vervalst de waarheid door die verkeerd toe te passen. Nu moeten wij bedenken dat God een zondaar aanspreekt als zondaar en een gelovige als gelovige. De mens mag dan de één verheffen en de ander verlagen tot zij gelijk staan, maar dat doet God niet.

God heeft rechtvaardige aanspraken op iedere zondaar. En die aanspraken zal Hij nooit laten vallen. De mens is tegenover God verantwoordelijk en kan zich met geen enkele uitvlucht daaraan onttrekken. Ben jij een zondaar? Dan zal God jou op grond daarvan ter verantwoording roepen, nu op aarde, of anders in de eeuwigheid.

Stel je eens een afgezant van een koning voor die een moordenaar in zijn cel opzoekt en hem genade en vrijheid aanbiedt. Wat zou je ervan denken als die misdadiger tegenover die gezant koeltjes begon te redeneren over de vraag hoever het recht van die vorst strekte om gratie te verlenen of doodvonnissen te laten uitvoeren, in plaats van dankbaar het aanbod te aanvaarden?! Dat zou toch wel het toppunt zijn! Is het *zijn* zaak wat zijn vorst graag wel of niet wil doen? Voor hem geldt alleen maar dat hij terecht tot de doodstraf is veroordeeld, én dat de koning om de één of andere reden aan alle gevangenen gratie wil verlenen. Op de dag van de executie zal niemand het voor hem opnemen. Hij zal sterven op grond van vier dingen die hem ten laste worden gelegd:

1. Hij heeft de wet van zijn koning overtreden door een misdaad waarop de doodstraf staat.
2. Hij heeft hoogmoedig gratie afgewezen.
3. Daarmee heeft hij geweigerd de koning te eren die hem gratie wilde verlenen.
4. Hij had daarbij de brutaliteit de rechten van de koning te betwisten, terwijl hij zelfs geen recht meer had om te leven.

Dit is een droevig maar niet overdreven beeld van velen in onze tijd. In plaats van Christus te eren door de aangeboden genade te aanvaarden (want Christus wordt verheerlijkt in allen die gered worden), staan zij koeltjes, zakelijk of theologisch te discussiëren over de leer van Gods uitverkiezing. In feite verschuilen zij zich achter wat zij menen te weten van Gods soevereiniteit, om een weg van zonde en verharding te vervolgen (zie Matth. 25 : 24).

Pas dus wel op. Als je een zondaar bent, is Gods recht om jou te verkiezen tot eeuwige zegen, of jou voor eeuwig te verdoemen om jouw zonden, geen zaak die jou aangaat. Maar dat de Geest van God heeft laten schrijven: *Allen* hebben gezondigd en bereiken de heerlijkheid van God niet, en dat 'iedere mond gestopt moet worden', en de 'hele wereld strafschuldig' verklaard is, dat God gezegd heeft dat 'allen zich overal moeten bekeren' en dat Hij Zijn dienstknechten bevolen heeft om uit te gaan in de gehele wereld en het evangelie aan alle schepselen te prediken, en dat ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan... **dat gaat jou heel persoonlijk aan!** (zie ook 1 Timotheüs 2:4 en 2 Petrus 3 : 9).

Kun jij zeggen dat je niet inbegrepen bent onder 'de hele wereld' die strafschuldig is? Val jij niet onder 'iedere mond', 'ieder schepsel', 'overal'? Maar de Heere heeft nog andere woorden gesproken die Hem en jou aangaan. Het zijn die heerlijke woorden van genade: '**Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen**' (Johannes 6 :37).

Met deze Schriftplaatsen vóór ons willen wij je ernstig adviseren de leer van de uitverkiezing voorlopig maar bij God te laten, en je bezig te houden met het evangelie van jouw behoudenis.

Niemand heeft ooit geweten of hij uitverkoren was totdat hij verlost was. Ieder die verlost is, is een uitverkorene.

Zo lang jij nog niet behouden bent spreekt God jou aan als een verlorene en nooit anders; net zo lang tot jij als een verantwoordelijke zondaar (en niet als een uitverkorene) je voor Hem buigt en je neerwerpt aan de voeten van de Heiland, Jezus Christus en Hem als Heer erkent. Als de Geest van God Zich in de brieven tot de gelovigen richt heeft Hij heel wat over uitverkiezing te zeggen. Maar begrijp goed dat Hij jou nooit zal aanspreken als een heilige en verlost, voordat je verlost bent! Terecht wordt daarom wel eens gezegd dat uitverkiezing een familiegeheim is. Je kunt er niets van weten zo lang je geen lid van die familie bent.

Wat het andere bezwaar betreft, dat wij niet kunnen geloven tenzij God ons de kracht geeft, wil ik graag het volgende zeggen. Inderdaad is het de Geest van God Die de Heere Jezus Christus zo voor onze aandacht plaatst dat ons vertrouwen in Hem wordt gewekt en wij tot het besef komen dat wij Hem mogen vertrouwen. Maar vergeet niet dat die Geest van God niet plaatsvervangend voor ons gelooft; dát moeten wij zelf doen. 'Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis'.

Een goede raad

Er is nog iets dat ik je graag wil zeggen. Hoewel dit op de laatste bladzijde komt, is het daarom niet het minst belangrijke, integendeel. Het is dit: verwacht niet dat je ooit vrede en rust zult genieten als je nog de één of andere oude afgod in een schuilhoek van jouw hart hebt laten bestaan, een ingeroeste slechte gewoonte of een verbinding die jij koestert met wat voor kwaad dan ook in de wereld.

Wie tot God gebracht is, is tot een *heilige* Vader gebracht. Onze Verlosser is de *Heilige* en Waarachtige, en de Geest van God is de *Heilige* Geest. Wil jij gelukkig zijn, dan moet je heilig zijn. Geluk zonder heiligheid is niet van hemelse, maar van aardse, immorele, duivelse oorsprong. De apostel kon zeggen: 'En hierin oefen ik mijzelf, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen' (zie Handelingen 24 : 16). Moge deze ijver bij ons allemaal aanwezig zijn!

George Cutting

**Het boekje 'Opdat de duisternis wijkt'
van de vroegere Engelse evangelist George Cutting
is verkrijgbaar bij www.uhwdw.nl.**