

Opdat de duisternis wijkt, 24, George Cutting

24. Maar hoe staat het dan met de zonden die ik heb gedaan na mijn bekering?

Herinner je dat God maar één methode heeft om het vraagstuk van de zonde op te lossen, afgezien van het eeuwige oordeel over de verlorenen, één methode die in overeenstemming met Zijn heiligheid is. Die éne manier is het offer en de dood van de Heere Jezus. Neem een oudtestamentische gelovige, die gezondigd heeft zoals David, en iemand als jijzelf in deze tijd. Het kruis heeft voldaan voor iedere zonde van allebei. Als dat niet zo was, dan stond beiden het oordeel te wachten! Maar er is toch in die twee gevallen een duidelijk verschil. Dat kunnen wij als volgt uitdrukken: Toen Christus als Drager van de zonden aan het kruis hing, droeg Hij van David alleen maar *zonden uit het verleden*; van jou daarentegen droeg Hij alleen maar *toekomstige zonden*!

De Bijbels zegt het als volgt in Jesaja 53 : 6: Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg; *maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen*. De zonden van David, die van jou en van mij, ja, de zonden van allen die tot het einde van de tijden behouden zullen worden, zijn daar verantwoord en bloot gelegd. Daarom zal het kruis tot in eeuwigheid de bewondering en dankbaarheid opwekken van allen die verlost zijn, in welke tijd zij ook geleefd hebben of zullen leven. Peilloze liefde bracht de Heiland aan het kruis; onuitblusbare liefde liet Hem aan het kruis blijven totdat deze grootste afrekening van alle tijden was afgehandeld en de overwinning was behaald. Wat een Heiland!

Wat de zonde na onze bekering zo afgrijselijk maakt, is dit: de oneer die wij Hem daardoor aandoen, en het verdriet dat wij Hem veroorzaken. Maar Hij Die aan ons, hopeloze zondaars, heeft gedacht en alles heeft wel gemaakt, heeft niet vergeten te voorzien in wat nodig was voor ons, ondankbare verlost. Hij Die het op het kruis voor ons opnam en stierf, neemt het nu in de troon voor ons op en leeft voor ons. 'Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven' (Romeinen 5 : 10). Wij krijgen in de woorden 'veel meer' de Goddelijke garantie dat wij bewaard en behouden zullen worden tot het einde.

Er zou geen zonde moeten voorkomen in ons leven. En wij hebben niet het minste excuus als dat wel het geval is. 'Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt' (1 Johannes 2 : 1). Maar desondanks heeft God een voorziening getroffen voor het geval dat het tóch zou gebeuren. Hetzelfde vers zegt: 'En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige'. Er staat niet: als iemand berouw heeft van zijn zonden heeft hij een Voorspraak. Nee, inkeer en berouw zijn het resultaat van het werk van de Voorspraak voor ons. Hij pleit niet voor ons omdat wij berouw hebben, maar wij hebben berouw omdat Hij voor ons pleit.

'Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude', zei de Heere Jezus eens tegen Petrus (Luk. 22:32). Hij wist dat Petrus zou vallen, maar Hij wachtte niet om voor hem te bidden totdat hij 'bitter weende'. 'Ik heb voor u gebeden opdat uw geloof niet zou ophouden'. Hij had daarvóór aan een Petrus vol van zelfvertrouwen al bewezen dat Hij niet alleen een discipel tot Zich kon roepen over het water, maar hem ook kon dragen als hij begon te zinken. Hij liet hem merken dat als Petrus niet op Hem zag, Hij toch wel op Petrus zag; en als Petrus faalde in zijn geloofsleven gaf dat de

Heiland gelegenheid op een nieuwe manier Zijn liefde te betonen. Zijn uitgestrekte hand diende de falende dienstknecht. 'Hij onttrekt Zijn ogen niet aan de rechtvaardige' (Job 36 : 7).

Door Zijn afdoende voorspraak *daar* bij de Vader, word ik door Gods Geest tot berouwvolle belijdenis *hier* op aarde gebracht. En: 'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' (1 Johannes 1 : 9).

Je mag dan ook vol vertrouwen tot de Vader gaan en jouw hele hart voor Hem uitstorten. Wees ervan overtuigd dat Hij je zal vergeven, trouw en rechtvaardig als Hij is tegenover Christus, Die onze zonden droeg en nu leeft om voor ons tussenbeide te treden. En omdat Hij dat doet, zal Zijn genade jou des te voorzichtiger maken opdat je niet opnieuw door een verkeerde stap Zijn trouwe, onveranderlijke liefde pijn zou doen.

George Cutting

***Het boekje ' Opdat de duisternis wijkt'
van de vroegere Engelse evangelist George Cutting
is verkrijgbaar bij www.uhwdw.nl.***