

Opdat de duisternis wijkt, 23, George Cutting

23. Ik zondig telkens weer en ik ben bang dat ik de onvergeeflijke zonde bedreven heb.

Wat is *de* zonde die niet vergeven zal worden? De Heere geeft zelf in Markus 3 : 29 en 30 een duidelijk antwoord op die vraag: 'Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid maar is schuldig aan het eeuwig oordeel. Want, zij zeiden: Hij heeft een onreine geest'.

In Mattheüs 12 : 28 zei de Heere: 'Maar indien Ik door de Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Zij echter zeiden: Deze werpt duivelen niet uit dan door Beëlzebul, de overste der duivelen' (vers 24). Dat betekent dat zij de Geest van God Beëlzebul noemden, de overste der duivelen. Dat was de lastering waarvoor geen vergeving was: zij schreven de wonderen van de Heere Jezus toe aan de duivel! Nu is het toch wel duidelijk dat iemand die de Heere Jezus als Redder begeert *deze* zonde niet bedreven heeft, hoe vaak hij ook in andere zonden vervallen mag zijn.

Hoe zou hij iemand als zijn verlosser willen hebben van wie hij veronderstelt dat hij door de duivel zijn kracht ontvangt? Als je zo iemand kende zou je hem zelfs jouw hond nog voor geen dag toevertrouwen; hoe zou jij dan jouw ziel voor de eeuwigheid aan hem toevertrouwen? Nu zal iemand zeggen: 'Ik heb zwaar gezondigd en ik ben lange tijd op ernstige wijze teruggevallen in de zonde'. Wij antwoorden daarop dat je dat nooit te diep kunt beseffen. Voor een liefde als de Zijne is niets zo beschamend als dat. Maar zelfs dát verandert niets aan de liefde van Zijn hart. Toen 'Hij de Zijnen die in de wereld waren, liefgehad had, heeft Hij hen liefgehad tot het einde' (Joh. 13 : 1).

Als wij tegenover een goede vriend lelijk gehandeld of gesproken hebben, vragen wij ons af wat hij wel van ons zal denken. Dat is meestal ook het geval bij iemand die telkens in de zonde valt. 'Wat moet de Heere wel van mij denken als *ik* al een afschuw heb van mijn eigen gedrag?!' Welnu, Hij denkt hetzelfde als Hij *altijd* over jou heeft gedacht: 'Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten van vrede, en niet van kwaad, dat Ik u geef het einde en de verwachting' – dus een hoopvolle toekomst (Jeremia 29 : 11). Hij wist van het begin af wat jouw droevige geschiedenis zou zijn; tóch gaf Hij Zijn kostbaar bloed om jou te verlossen. Terwijl Hij wist hoe jij was en hoe je het eraf zou brengen, heeft Hij jou liefgehad en Zichzelf voor jou overgegeven.

George Cutting

***Het boekje 'Opdat de duisternis wijkt'
van de vroegere Engelse evangelist George Cutting
is verkrijgbaar bij www.uhwdw.nl.***