

Opdat de duisternis wijkt, 16, George Cutting

16. Ik ben bang dat ik mijzelf bedrieg door te denken dat ik behouden ben, terwijl het niet waar is.

Van alle soorten bedrog moeten we voor zelfbedrog - en vooral godsdienstig zelfbedrog - misschien wel het meest beducht zijn. De zaken waarom het gaat zijn van zo groot belang dat je daarvoor nooit huiverig genoeg kunt zijn. Maar één ding is wel zeker: dat je alleen bedrogen kunt worden door iemand of iets op wie je vertrouwd. Ananias en Saffira probeerden de apostelen te bedriegen; maar Petrus werd niet bedrogen, want hij geloofde hen niet. De slang fluisterde een leugen in de oren van Eva; door die leugen te geloven werd zij bedrogen. Als u dus bewaard wilt worden voor de verschrikkelijke gevolgen van zelfbedrog moet je je ver houden van de veel voorkomende fout van het 'met jezelf bezig zijn'.

Zelfbedrog kan niet voorkomen als je jezelf niet vertrouwt. Pas daarom op voor zelfvertrouwen. Wat het natuurlijke hart van een mens is heeft God ons gezegd in Jer. 17 : 9: 'Arglistig is het hart boven alles'. Terecht heeft Salomo dan ook gezegd: 'Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot' (of dwaas) (Spr. 28 : 26). Een Engelse bank heeft als slagzin: 'Verbindt waarheid met vertrouwen'. Deze slagzin is zo goed omdat schijn bedriegt.

Toen Eliab, de zoon van Isaï, voor Samuël kwam staan dacht hij: 'Zeker is deze voor de Heere, Zijn gezalfde'; maar op 'wat voor ogen is' kunnen we niet vertrouwen. De Heere ziet het hart aan (1 Sam. 16 : 6 en 7).

De kapitein van de *Dunbar* dacht dat hij het goed deed toen hij zijn schip naar de haven van Sydney liet draaien. Helaas! Hij zag het licht van het noorder havenhoofd aan voor het licht van het zuider havenhoofd, en zijn prachtige schip was korte tijd later een wrak. De *schijn* had hem bedrogen. De aartsvader Izaäk had argwaan toen Jacob met een heerlijk geurende schotel bij hem kwam en beweerde Ezau te zijn; hij dacht echter dat hij in ieder geval wel op *zijn gevoel* kon vertrouwen. Dat deed hij, en daardoor kwam hij bedrogen uit. Was bij Izaäk en bij de ongelukkige kapitein het vertrouwen met waarheid gepaard gegaan, dan hadden zij zich niet zo vergist.

Als iemand nu vraagt waar de waarheid te vinden is, kunnen wij de Bijbel laten antwoorden: 'Uw Woord is de waarheid' (Joh. 17 : 17). Wil je zeker zijn dat je niet op een verkeerd licht vaart en een eeuwige schipbreuk tegemoet gaat? 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' (Ps. 119 : 105). 'De opening van Uw woorden verspreidt licht, het maakt de slechten verstandig' (Ps. 119 : 130). Zoek je de waarheid zonder menselijke vervalsing? 'Alle woord Gods is doorlouterd; Hij is een schild voor hen, die op Hem betrouwen. Doe niet tot Zijn woorden toe, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt' (Spr.30 : 5-6). 'De waarheid is in Jezus' (Ef. 4 : 21). Hij zei: 'Ik ben de waarheid' (Joh. 14 : 6). 'De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden' (Joh. 1 : 17).

Een oude gelovige zei eens dat je drie dingen moet onthouden als je het Woord van God leest:

1. Voeg er niets aan toe.
2. Doe er niets aan af.
3. Verander er niets in.

Drie mannen in uniform stonden samen te praten in de wachtkamer van een station: een politieagent, een soldaat en de stationschef. De agent keek naar de klok die daar hing en zei, wijzend op een stuk papier dat over de klok geplakt was: 'Wat betekent dat?'

‘Hij loopt de laatste tijd niet goed, en om te voorkomen dat iemand door die klok bedrogen zou worden heb ik er maar papier over geplakt. Maar als u de juiste tijd wilt weten, over drie minuten komt uw trein binnen’.

Wat verstandig, dacht ik toen ik dat aanhoorde. Door ervaring weet hij dat de klok niet te vertrouwen is en hij handelt daarnaar. Het was te wensen dat mensen die met zichzelf bezig zijn de les van de stationschef ter harte nemen en op de gevoelens van hun eigen hart schrijven: ‘niet te vertrouwen’. Niet dat onze gevoelens en stemmingen altijd verkeerd zijn. Wij weten dat het anders is. Een klok die niet loopt staat in ieder geval twee maal in de vierentwintig uur op het goede uur! En tegen gelukkige gevoelens kan niemand bezwaren hebben. Er is zelfs iets mis in het leven van een gelovige als hij niet gelukkig is.

Wat wij willen zeggen is dat je op geen enkele manier je zichzelf moet vertrouwen als je niet in de valkuil van zelfbedrog wilt vallen. Laat jouw zekerheid niet rusten op jouw allerbeste stemming of op al je gevoelens van geluk. Wees dankbaar als je jezelf gelukkig voelt, maar zodra je met die gevoelens bezig bent in plaats van met Christus, zullen die gevoelens heel snel verdwijnen en je achterlaten als een zeeman zonder kaart en kompas op een veranderlijke zee van twijfel en argwaan.

George Cutting

***Het boekje ‘Opdat de duisternis wijkt’
van de vroegere Engelse evangelist George Cutting
is verkrijgbaar bij www.uhwdw.nl.***