

Opdat de duisternis wijkt, 14, George Cutting

14. Hoe kan ik weten dat Christus voor mij stierf?

In het zuiden van Engeland ontmoette ik eens een vrouw die een tijd in grote zorg had gezeten. Iemand had haar verteld dat haar zoon, die in het buitenland in militaire dienst was, dood was. Het zou in de krant gestaan hebben. Haar predikant was zo vriendelijk om in een brief naar het hoofdkwartier te informeren of het waar was. Het bleek toen dat een soldaat van *dezelfde naam* omgekomen was, maar *dat was niet haar zoon*.

Als God nu eens de namen van allen voor wie Christus stierf gepubliceerd had, hoeveel tijd zou het je dan kosten om na te gaan of jouw naam er ook bij stond? Een mensenleven zou daarvoor te kort zijn. En als je toevallig jouw naam tegenkwam, hoe zou je dan zeker weten dat het *jou* gold en niet een ander van dezelfde naam? Dank God dat Hij het zo niet heeft gedaan! Hij plaatst Zijn eigen geliefde Zoon voor onze aandacht. Hij toont Hem aan ons in de heerlijkheid van Zijn Persoon, in de genegenheid van Zijn liefde, in de waarde van Zijn bloed, en in de kracht van Zijn opstanding. En Hij verzekert ons dat wij door het geloof in Hem 'niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben'. Hoe zou ik ooit 'niet verloren gaan'? Wat zou mij ooit van het eeuwige oordeel redden als Christus niet voor mij gestorven was? Niets immers!

Wij vinden in Gods woord de volgende verklaring: 'Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om **zondaars** te behouden' (1 Tim. 1:15). De Zoon van God is het helemaal waard dat ik op Hem vertrouw. Maar bovendien is het Woord van God net zo goed mijn vertrouwen waard. Het is een *betrouwbaar Woord, dat alle aanneming waard is*. En wat zegt dat betrouwbare Woord? Dat 'Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden'. Heeft de Heilige Geest mij laten zien dat ik een zondaar ben? Dan geeft dit 'betrouwbare Woord' mij voor God het recht om te zeggen dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om **mij** te behouden, want ik weet dat ik tot de klasse behoor waarvoor Hij stierf: voor zondaren. En zonder Zijn sterven zou niemand behouden worden.

George Cutting

***Het boekje 'Opdat de duisternis wijkt'
van de vroegere Engelse evangelist George Cutting
is verkrijgbaar bij www.uhwdw.nl.***