

Opdat de duisternis wijkt, 13, George Cutting

13. Heb ik wel het juiste soort geloof?

Dit is voor sommigen een heel groot probleem. In feite is het echter alleen maar een andere manier om met zichzelf bezig te zijn. Wij zouden u willen vragen wat het u zou helpen als u het juiste geloof had, maar geen juiste Persoon om in te geloven? En als u enigszins beseft wat uw nood is, wie zou dan de juiste persoon kunnen zijn dan alleen Hij Die bereid en in staat is in uw nood te voorzien, de Heere Jezus?

Als iemand een enorme schuld had en beseftte dat hij niet kon betalen, zou hij dan ook zo redeneren als hij hoorde dat een edelmoedige vriend bereid was om voor hem te betalen? Verplaats uzelf eens in die situatie en vraag u eens af of uw vraag redelijk is? 'Ik geloof dat mijn vriend alles voor mij heeft betaald, maar ik vraag mij af of ik wel op de juiste manier geloof!' Stel u voor! Als er vragen opkomen, zou u dan niet eerder nagaan of er wel op de juiste manier betaald was en of de schuldeiser wel tevreden was?

Nu zou iemand kunnen opmerken dat het toch mogelijk is met het verstand te geloven en niet met het hart. Ik ben bang dat dit inderdaad maar al te vaak voorkomt. Wat is dan het verschil? Met het hart in Hem geloven is: in Hem geloven met de overtuiging in uw hart dat Hij alleen in uw nood kan voorzien en dat u zonder Hem voor eeuwig verloren zult zijn; en zo op Hem te vertrouwen. Het is meer dan dat u alleen het historische feit van Zijn dood en opstanding aanvaardt. Het betekent: erkennen dat u zonder Zijn kostbaar offer het oordeel te wachten had; en zo in Hem geloven.

Iemand kan zegen: 'Ik weet dat in een loods aan de kust een reddingsboot ligt en ik geloof zeker dat er een bereidwillige bemanning klaar staat in geval van nood'. Het is echter iets anders aan boord van een gestrand schip in levensgevaar te verkeren en haastig op de langzij gekomen reddingsboot over te stappen. Je kunt geloven dat een uiterst bekwame arts iedere dag een zieke buurman bezoekt. Maar het is iets anders als je weet zelf een ernstige ziekte te hebben en als je er bezorgd uitziet naar de komst van die arts opdat hij je zal behandelen, en je dan vol vertrouwen aan zijn behandeling te onderwerpen.

Stelt u zich eens voor dat een moeder midden in de nacht een inbreker in huis hoort . Zou zij haar twee kleine kinderen roepen om te helpen? Natuurlijk niet. Zij voelt zich ook niet in staat zelf iets te doen. Wat dan? Zij herinnert zich dat iedere nacht een politieagent door de straat patrouilleert. Hoewel zij daaraan al jaren niet *twijfelt*, betekent dat feit voor haar op dat moment uitkomst als zij haar raam opent en uit alle macht roept 'Help! Politie!'

Haar roepen bewijst twee dingen:

1. Zij is zich ervan bewust dat zij de agent nodig heeft.
2. Zij vertrouwt er op dat hij zal helpen.

Lees nu Romeinen 10 : 10 eens: 'Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid', en vers 13: 'Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig (= behouden) worden'. En vers 14: 'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven van

Wie zij niet gehoord hebben?’ Door wat ik van Hem hoor krijg ik vertrouwen in Hem. En omdat ik geloof dat Hij alleen in mijn nood kan voorzien, roep ik Hem aan. En ik krijg door Zijn Woord de verzekering dat ik behouden ben, want Hij zegt: ‘Een ieder die de naam van de Heere aanroept, zal behouden worden’.

Houd u zich toch niet bezig met uw eigen geloof, alsof God werkelijk *geloof in ons geloof* van ons vraagt. Wij herhalen: wat zou het u helpen dat u het beste geloof in overvloed had, als er niet de juiste persoon was om in te geloven?

Wat zou het de vrouw uit ons voorbeeld geholpen hebben als zij een groot vertrouwen had gehad in haar buurman, maar merkte dat hij niet thuis was of niet wakker was te krijgen? Het sterkste geloof in die buurman zou nutteloos zijn, terwijl de roep om de politie, geuit door een heel zwak geloof, onmiddellijke hulp betekende. Sterker nog : juist dáárvóór hield die man ’s nachts de wacht!

Geloof u dat u totaal krachteloos bent, hulpeloos met betrekking tot het vraagstuk van uw schuld en zonden; dat Christus alleen u door Zijn dood kan redden; dat God Hem het rechtvaardige oordeel over de zonde volkomen heeft laten dragen toen Hij Zich in liefde gaf en voor ons tot zonde werd gemaakt; dat God Zijn voldoening in dat verzoenend offer heeft verklaard door Hem uit de doden op te wekken en Hem met hemelse glorie te kronen? Geloof u dat? Hebt u Hem aangeroepen in de overtuiging dat u zonder Hem voor eeuwig verloren bent en dat Hij alléén bereid en in staat is u te helpen? Aanvaardt dan de verzekering uit Zijn betrouwbare Woord dat u behouden bent. Aarzel niet langer dat te erkennen en Hem daarvoor te prijzen!

George Cutting

‘Opdat de duisternis wijkt’ is als boek verkrijgbaar bij www.uhwdw.nl.