

## ***Opdat de duisternis wijkt, 12, George Cutting***

### ***12. Ben ik wel op de juiste manier tot de Heere Jezus gegaan?***

Er is maar één goede manier om tot de Heere te gaan, en dat is met het bewustzijn van een nood waarin Hij alleen kan voorzien. Houdt u niet bezig met de manier waarop, maar met Hém!

Denk eens aan de arme vrouw in het evangelie (Markus 5:25-34) die zich met haar ellebogen door de menigte moest werken tot zij bukkend de zoom van Zijn kleren kon aanraken. Waar was zij mee bezig? Niet met 'het komen', maar met de Persoon Die zij moest bereiken. Alle hulp had gefaald. En als zij onderweg een goede arts had ontmoet, had zij hem toch niet kunnen betalen. Zij had alles wat zij bezat aan dokters uitgegeven. Maar zij had over de Heere Jezus gehoord, en zij geloofde dat Hij *mchtig* en *bereid* was een hopeloze en hulpeloze te genezen. Ze was vervuld met de gedachte dat zij, als zij *Hem* maar kon bereiken, genezing en gezondheid zou ontvangen. En dat zij voor de rest van haar leven hopeloos ongeneeslijk zou blijven als zij *Hem* miste. Zo werkte zij zich door de massa tot zij Hem kon aanraken. Daarop kreeg zij alles wat zij begeerde. Wat zal zij door al die mensen heen een kronkelig pad gevolgd hebben! Geen mens zou na haar precies hetzelfde pad kunnen gaan. Toch zijn er, God zij gedankt, na haar tienduizenden naar dezelfde Heer gegaan met de woorden:

*Ik heb geen and're toevlucht meer  
dan U, dan U alleen, o Heer'.*

Zij zijn allemaal welkom geheten en geen van hen is teleurgesteld.

*George Cutting*

**'Opdat de duisternis wijkt' is als boek verkrijgbaar bij [www.uhwdw.nl](http://www.uhwdw.nl).**