

## Voortdurend waakzaam

Voortdurende waakzaamheid is dringend noodzakelijk voor iedereen die de Heer Jezus wil volgen. Vooral voor jonge mensen, want zij kennen de wereld en al haar verzoeken vaak nog zo weinig, zij hebben nog zo weinig ondervindingen van de list van de duivel en zij weten ook vaak nog niet, hoe zwak het vlees is en hoe licht zijn begeerlijkheden worden opgewekt. 'Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt', zei de Heiland tot Zijn drie discipelen in Gethsémané, 'de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak' (Matth. 26:41).

Deze woorden mogen we wel in ons huis ophangen, zodat we er voortdurend aan herinnerd worden. De gevaren zijn zo veel en zo groot, daarom: waak! Wij hebben in onszelf geen kracht om aan de verzoeking weerstand te bieden, daarom: waak en bid!

Als u op een gevaarlijke weg loopt langs een diepe afgrond, dan kunt u alleen voor neerstorten bewaard worden als u goed wakker bent en met de uiterste voorzichtigheid verder gaat. Het is heerlijk om te weten dat wij een Gids hebben Die ons voorgaat. Een betere Gids dan de Heer Jezus is er niet!

Het gevaarlijke van de wereld ligt vooral in haar 'aantrekkelijkheid'. Al wat in haar is, is erg begeerlijk voor de natuurlijke mens. Dit weet de wereld heel goed en daarvan maakt zij gretig gebruik. Haar schoonheid en gezelligheid, haar vermaken en genietingen laat zij u zien en probeert u erdoor te verleiden. Waarom zou je in je jonge leven niet genieten? Waarom zouden al de mooie dingen die zij je kan aanbieden, gegeven zijn, als het niet was om er gebruik van te maken? De duivel, de overste van deze wereld, zoals de Heer Jezus hem genoemd heeft, is listig en sluw. Hij is de vader van de leugen: de leugen kwam uit hem voort (Joh. 8:44). Daarom wordt hij de leugenaar genoemd en daarom komen alle leugenaars in de poel van het vuur die voor de duivel bereid is.

Maar hij is ook de mensenmoordenaar van het begin. Verderven is zijn lust en leven. Kwaaddoen en in het ongeluk storten, zielen en lichamen van mensen verwoesten, hele geslachten ongelukkig maken, is zijn dagelijks werk. En om zijn doel te bereiken ontziet hij leugen noch bedrog. Nooit zal hij zich in zijn ware gedaante aan u vertonen. Onder mooie schijn, met de verleidelijkste woorden en voorstellingen, soms als hij zich voordoet als een engel des lichts, zal hij proberen ook u en mij te verleiden. Hij heeft niet alleen Judas in het verderf gestort en Demas de tegenwoordige wereld lief laten krijgen, maar ook David, de man naar Gods hart, ten val gebracht.

Laten we luisteren naar de woorden van de Heer Jezus: 'Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt'. Want niet alleen is de wereld aantrekkelijk en de duivel listig, maar ook het vlees is zwak. 'Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak', zegt de Heer. Wie zich van de afgoden bekeerd heeft tot God, die heeft de wereld verlaten en de dienst van de duivel vaarwel gezegd om de levende en waarachtige God te dienen (1 Thess. 1:9). Zijn geest is gewillig om in de wegen van de Heer te wandelen, de zonde te haten en de heiligmaking na te jagen. 'Ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens', zegt de apostel Paulus in Romeinen 7:22.

Maar het vlees is zwak. De wereld met haar aantrekkelijkheden en de duivel met zijn verzoeken vinden gretige bondgenoten in de hartstochten, de vleselijke lusten en zinnelijke begeerlijkheden van de natuurlijke mens. Vooral bij jonge mensen is dit het geval. De natuur werkt krachtig bij hen. De begeerlijkheden van het jong zijn laten zich gelden. Voordat zij het weten, worden zij meegesleept, ingepakt en tot zonde verleid, om dan later te huilen over hun val. Daarom waak en bid. In uzelf hebt u geen kracht, maar in de Heer Jezus is kracht in overvloed. Ja 'het vlees is zwak', dat heeft de Heer Jezus

Zelf gezegd. Maar geen nood, al is het vlees ook zwak, als u waakt en bidt zult u niet in de verzoeking vallen. God zal u bewaren. Hij is machtiger dan de duivel, sterker dan de wereld. Wie op Hem zijn vertrouwen stelt, zal nooit beschaamd worden.

Denk eens aan Jozef. Wat een strikken werden er voor hem gespannen door zijn meesteres. Hoe moeilijk was de positie waarin hij zich bevond! Hoe groot waren menselijkerwijs gesproken de verleidingen die hem opgedrongen werden, hoe veel was er op werelds gebied voor te zeggen om aan haar begeerte te voldoen. Maar de Heer gaf hem kracht om staande te blijven. Zijn oog was op zijn God gericht en daarom kon hij in vertrouwen zeggen: 'Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God!' (Gen. 39:9). Hij vlucht weg van de plaats van verzoeking, terwijl hij aan zijn God de gevolgen van zijn weigering overgaf. Wat is hij heerlijk beloond geworden voor zijn trouw!

O, volg hem na. Waak, want de gevaren zijn groot en veel. Bid, want u hebt geen kracht in u zelf om staande te blijven. Denk niet dat u niet vallen kunt, omdat uw geest gewillig is om Gods wil te doen en Gods wegen te bewandelen. Het vlees is zwak, voordat u het weet bent u overwonnen. Uw veiligheid is alleen in de Heer, uw God, Wiens kracht in onze zwakheid wordt volbracht.

H.C. Voorhoeve