

## Voor Abraham werd, ben Ik (Joh. 8:58)

Onze dierbare Heiland, Jezus Christus, is de Zoon van God. Zo wordt Hij ons door de apostel Johannes in zijn Evangelie voorgesteld. De Mens Christus Jezus, Die hier op aarde onder ons heeft gewoond, is het Woord Dat in het begin was, Dat bestond vóór de schepping van het heelal, Dat dus van eeuwigheid is. Dat Woord was bij God en was God. Door dat Woord zijn alle dingen geworden. Dat Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid.

Van dat Woord getuigde Johannes de Doper: 'Hij Die na mij komt, is mij vóór, want Hij was eerder dan ik' (Joh. 1:15). Van dat Woord zegt de apostel Johannes: 'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft [Hem] verklaard' (Joh. 1:18). En aan het slot van zijn eerste Brief zegt dezelfde apostel: 'En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en [het] eeuwige Leven' (1 Joh. 5:20).

Dit is de hoofdwaarheid van het Christendom. Wie deze waarheid ontkent, heeft het Christendom, heeft met andere woorden de Christelijke Gemeente en de Christelijke godsdienst, prijsgegeven en vaarwel gezegd, en is van elke gemeenschap met God, de Vader, buitengesloten. Dezelfde apostel Johannes zegt in het tweede hoofdstuk van zijn eerste Brief: 'Wie is de leugenaar dan hij die loochent, dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet; wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader' (1 Joh. 2:22-23). En aan het eind van dezelfde Brief zegt hij: 'Kinderen, wacht u voor de afgoden' (1 Joh. 5:21). Immers, als Jezus Christus niet de eeuwige Zoon van God is, de waarachtige God en het eeuwige Leven, doet iedereen die Hem aanroeft of zich voor Hem neerbuigt, aan afgoderij.

De antichrist, die zich als een god zal laten aanbidden, wordt de mens van de zonde, de zoon van het verderf, genoemd en deze zal door de Heer Jezus Christus teniet worden gedaan. Zelfs een engel wijst die eerbetoning beslist af: 'En toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij: Zie toe, [doe dit] niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!' (Openb. 22:8-9).

Het is dus niets dan misleiding van zichzelf en bedrog van satan, wanneer men zich een Christen noemt en prijs stelt op de naam van 'volgeling van de Heer Jezus' terwijl men loochent dat Hij de waarachtige God is en het eeuwige Leven. Denk daar ernstig over na! Het is echt geen theologische kwestie, zoals men u graag wil wijsmaken, maar van het al of niet geloven van deze waarheid hangt de behoudenis van uw ziel af.

Velen die zich Christenen noemen, maar de Godheid van de Heer Jezus Christus loochenen, roemen Hem als de grootste Leraar Die ooit op aarde geweest is, als de beste Mens Die ooit hier beneden heeft geleefd, als een Voorbeeld van heiligheid, liefde, trouw, goedheid en geduld. Aandoenlijk kunnen zij daarover soms spreken en schrijven. Maar bedenk wel dat dit niets anders is dan bedrog en op een verkeerd spoor brengen.

Als de Heer Jezus, onze Heiland, de beste Mens en de grootste Leraar geweest is, en dat is waar, dan was Hij dat omdat Hij 'geheel was wat Ik u zeg' (Joh. 8:25), dat wil zeggen: de Waarheid Zelf. Als wij, Christenen, Hem in onze wandel mogen navolgen, dan willen wij in geheel ons doen en laten op Hem lijken, dat is Zijn Naam waardig dragen en echt Christen zijn. Hij is de Zoon van God; Hij heeft God volkomen geopenbaard. Hem mogen wij als 'God geopenbaard in het vlees' (1 Tim. 3:16) aanbidden!

In het Evangelie van Johannes hebben wij daarvan de treffendste bewijzen. Lees dat Evangelie eens aandachtig door. In elk hoofdstuk zult u de Heer Jezus voorgesteld zien als de Zoon van God en zult u uit Zijn eigen mond horen dat Hij, zoals de Joden terecht zeiden, God Zijn eigen Vader noemde. Luister naar enkele uitspraken van de Heer: 'Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel geheel aan de Zoon gegeven; opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet Die Hem gezonden heeft. Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf' (Joh. 5:22-23,26). 'Ieder die van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet, dat iemand de Vader gezien heeft, dan alleen Hij Die van God [gekomen] is; Deze heeft de Vader gezien' (Joh. 6:45-46). 'Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij leerde en zei: Gij kent Mij en gij weet vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, Die gij niet kent. Ik ken Hem, want Ik ben van Hem [uitgegaan] en Hij heeft Mij gezonden' (Joh. 7:28-29).

In hoofdstuk 8, toen de boze Joden zeiden: 'Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader: God' (vs. 41), antwoordde de Heer Jezus: 'Als God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen ... Waarom kent gij Mijn spraak niet? Omdat gij Mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoorder van het begin af en staat niet in de waarheid; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne; want hij is een leugenaar en de vader er van ... En gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zei, dat Ik Hem niet ken, zou Ik u gelijk zijn: een leugenaar. Maar Ik ken Hem en bewaar Zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich er op, dat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft [die] gezien en zich verblijd' (vs. 42-44,55-56).

Toen de Joden daarop uitriepen: 'Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?', antwoordde de Heer: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: voor Abraham werd, ben Ik' (vs. 58) – waarmee de Heer wil zeggen: vóór Abrahams ontstaan bestond Ik als de 'Ik Ben', de naam die God Zichzelf geeft in Exodus 3, toen Hij aan Mozes verscheen en hem tot farao zond om Zijn volk uit de hand van de Egyptenaren te verlossen. De Joden begrepen zó goed de bedoeling van de woorden van de Heer Jezus, dat zij stenen opnamen om ze op Hem te werpen.

Aan de blindgeborene vroeg de Heer: 'Geloofst gij in de Zoon van God?' (Joh. 9:35). Toen deze antwoordde: 'Ik geloof Heer' en zich in aanbidding voor de Heer neerwierp, nam de Heer deze aanbidding aan. Hij toch kon zeggen: 'Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader. Ik en de Vader zijn één' (Joh. 10:27-30).

Dit alles is klaar en duidelijk. De Heer verklaart dat Hij de Zoon van God is, God Zelf geopenbaard in het vlees, één in natuur en wezen en gezindheid met de Vader. Wie dit niet gelooft, maakt Hem tot een leugenaar en bedrieger. Laat u niet door de bedrieglijke redeneringen van zogenaamde geleerde mensen misleiden, maar vertrouw op het woord van uw Heer en Heiland en buig u met alle verlost en buig u met alle verlost voor Hem neer in aanbidding.

H.C. Voorhoeve.