

## **Vijftig jaar Gods trouw**

Door Gods genade mocht het blad „Uit het Woord der Waarheid" nu vijftig jaar verschijnen. In dit eerste nummer van jaargang 51 willen we kort stilstaan bij dat wat de Heer Jezus in Zijn oneindige genade door dit blad in heel veel harten heeft willen bewerken. Door het opnemen van enkele artikelen uit de eerste jaargang willen we een korte terugblik geven op dat wat enkele broeders in 1945 heeft bewogen om het blad uit te geven.

Eén van de toenmalige redacteurs (br. H.L. Heijkoop) zag dat er onder gelovigen sprake was van een ernstig tekort aan kennis van de grondslagen van het samenkomen en andere belangrijke waarheden, en schreef dat „veel gelovigen niet tevreden zijn met klakkeloos anderen te volgen, maar zij willen zelf overtuigd zijn van de juistheid van hetgeen zij doen". Wijzend op de dagen van verval schreef hij: „God wil dat we bewust handelen, dat we Hem met open ogen dienen", en ook: „Het is verrassend te zien hoeveel jongeren in de Bijbel genoemd worden die trouw waren in tijden van verval" doordat ze de grond van de dingen wilden weten en daardoor terugkeerden tot het begin. Zie 2 Kon. 18:3,6 (Hiskia) en 2 Kron. 34:2 (Josia).

Geliefde medegelovigen, zijn dit ook voor onze dagen geen belangwekkende woorden?

Nu we beginnen met jaargang 51 mogen we opmerken dat de Heer in de afgelopen vijftig jaren, ook door middel van dit blad, velen heeft willen onderwijzen. Het blad heeft bij meerderen bijgedragen tot een grotere kennis van de kostbare Persoon van onze Heer Jezus Christus. Veel harten hebben genoten van de wijze waarop ons de heerlijkheid van de Persoon van de Heer Jezus is voorgesteld, de grootheid van het wonderbare werk op het kruis van Golgotha, de heerlijkheid van de plaats van samenkomen, de levendige verwachting van de komst van onze Heer en Heiland enz.

Verschillende lezers hebben ondervonden dat het bezig zijn met deze kostbare waarheden, gemeenschap met onze geliefde Heer Jezus en met God de Vader heeft bewerkt. Wij hebben ervaren dat dit houvast geeft in dagen waarin er zoveel wankelt.

Het zien van de heerlijkheid van onze Heer en Heiland maakt onze harten gelukkig, ook in dagen van verval en vervlakking.

Daarom is het ons verlangen en onze bede dat ook in de komende jaargangen, totdat de Heer Jezus komt, onze harten op Hem gericht mogen zijn. Als kinderen van God zich met deze wonderbare Persoon bezig houden, komt er groei in de kennis van Hem Die van eeuwigheid af de vreugde van de Vader is. Dan zal er grote blijdschap in onze harten zijn. En met diepe eerbied voor Hem zal Hij ook als het Middelpunt voor de Zijnen in veler harten verheerlijkt worden.

In deze „jubileumuitgave" willen we in het eerste nummer van de 51e jaargang artikelen opnemen van broeders die ons destijds de aloude paden (Jer. 6:16) en de heerlijkheid van Gods gedachten hebben voorgesteld. In de wetenschap dat wij alleen door Zijn ontferming en in Zijn kracht en wijsheid in dit blad „de menigerlei genade van God" nog kunnen en mogen voorstellen, is ons vertrouwen op onze Heer gericht.

En de Geest van de Waarheid doet niets liever dan het uit de Heer Jezus te nemen en het ons te verkondigen. (Zie Joh. 16:14).

Wij vragen u om, juist in deze tijden, ook dit werk met uw voortdurend gebed te ondersteunen.

*Het bestuur.*