

Vier dagen van aanbidding

**‘Op de tiende van deze maand neme een ieder een lam...
Gij zult een volkomen lam hebben ...
en gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag van deze maand’
(Ex. 12:3-6).**

Dit lammetje voor het eerste pascha in Exodus 12 moest vier dagen worden geobserveerd. Jarenlang heb ik gemeend dat dat gebeurde om vast te stellen of het lam wel inderdaad onberispelijk was, dus helemaal volmaakt. Maar later vroeg ik me af: waarom zou dit offerlam alsnog zolang onderzocht moeten worden om te bepalen of het volmaakt was, terwijl toch bij de keuze van het lam al duidelijk moest zijn dát het volmaakt was?

Nee, dit lam spreekt van onze Heere Jezus Christus. We mogen nooit denken dat we Hem moeten onderzoeken om te zien *of* Hij wel geschikt en in staat was om het ware Pascha te worden! God had al lang vastgesteld *dat* de Heer Jezus in Zichzelf volmaakt is, en heeft dit ook openlijk verklaard: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden” (Matth. 3:17).

Het is zeker niet onze taak om Hem te onderzoeken om na te gaan of Hij wel onberispelijk is; integendeel, we aanschouwen Hem in Zijn onberispelijke schoonheid om te genieten van de heerlijkheid van Zijn vele volmaaktheden.

Enkele gedachten die bij ons opkomen als we aanbeddend denken aan het Lam van God:

- Hij is Gods voorziening: “God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien” (Gen.22:8).
- Hij is de Losser voor hen die onrein zijn: “Al wat de baarmoeder van de ezelin opent, zult gij lossen met een lam” (Ex.13:13).
- Hij is bijzonder en uitnemend voor Gods hart: “Als een mens uit u de HEERE een offerande zal offeren ... zo zal hij een volkomen mannetje offeren ... Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de HEERE” (Lev. 1:2-3 en 17).
- Hij is het Die aan onze behoeften tegemoetkomt: Hij is “ons dankoffer (vredeoffer) ... volkomen... voor het aangezicht van de HEERE” (Lev.3:1). En Hij is ons Zondoffer zowel als ons Schuldoffer (Lev.4:3-5:6).
- Hij is het vrijwillige Offer: “Als een Lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open” (Jes.53:7).
- Hij is de Gehate en Verworpene: “Ik was als een lam, als een os die geleid wordt om te slachten ... Dat zij gedachten tegen mij hadden, zeggende: Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, en laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan Zijn Naam niet meer gedacht wordt” (Jer. 11:19).
- Zijn werk kan ieder behouden die tot Hem komt: “De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1:29).
- Hij is de Heerlijke en Zondeloze: “Daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaders overgeleverde

wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus" (1 Petr. 1:18-19).

Zo mag onze Heiland altijd opnieuw het voorwerp van onze blijde, gezegende, aanbiddelijke bewondering zijn!

H. Blok.

gt 1108